

TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

SCOUTKÅREN MED GEMENSKAP OCH ENGAGEMANG!



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2007

Scouting, en ungdomsrörelse

Scoutmetoden är det som gör vår rörelse så speciell, de sju delarna som vi bygger verksamheten på är:

- Scoutlag och scoutlöfte
- Patrullsystemet (den lilla gruppen)
- Lära genom att göra – Learning by doing
- Symboler och ceremonier
- Friluftsliv
- Lokalt och globalt samhällsengagemang
- Stödjande och lyssnande ledarskap

Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Scoutmetoden återfinns vi i scoutprogrammet på läger, hajker, övernattningskvällar på Barris likväl som en kväll i Tranan eller Skåken. Tyngdpunkten varierar från tillfälle till tillfälle och mellan de olika åldersgrupperna men helheten finns alltid med.

Det som gör detta möjligt är alla de ledare och funktionärer som arbetar helt ideellt, vissa, flera dagar eller kvällar i veckan, och inte minst alla ungdomar som kommer på mötena varje vecka.

Scouting startades 1907 i England och följaktligen så var det 100 års jubileum 2007, något som firades på många sätt under året, t.ex. under Jijingjamborii.

När du nu fortsätter att läsa denna verksamhetsberättelse så kommer du se olika prov på vad scouting är i vår kår. Naturligtvis ryms inte allt vi gjort i denna berättelse men den ger ändå en väldigt fin bild av det år som passerat.

Det är vår förhoppning att du inte bara skall se vad vi gjort eller minnas året om du var med, utan även bli inspirerad och blicka fram emot de nästa 100 åren.

Träkvista Sjöscoutkår 2007

Träkvista Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka Scoutdistrikt

Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 35:e verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Styrelse

<i>Ordförande</i>	Stefan Cederberg
<i>Vice ordförande</i>	Sandra Nygårdh
<i>Kassör</i>	Anders Alverbäck
<i>Sekreterare</i>	Maria Sandberg
<i>Kårutbildare</i>	Bitte Hagdahl
<i>Ledamot</i>	Per Skoog
<i>Ledamot</i>	Ola Ljungqvist
<i>Scoutrepresentant</i>	Seniorerna utser själva
<i>Scoutrepresentant</i>	Seniorerna utser själva

Till funktionärer för verksamhetsåret utsågs:

<i>Medlemsregistrator</i>	Margareta Romilsson
---------------------------	---------------------

<i>Internationellt</i>	Johan Holm Erik Marthinsen Georg Niejahr
------------------------	--

<i>Hustomtar</i>	John-Wiktor Holm Göran Lindgren
------------------	------------------------------------

<i>Båtfogdar</i>	Ola Ljungqvist Jan Wännman Göran Lindgren Niklas Hagdahl Kenneth Larsson Fredrik Åsell Tomas Eidling
------------------	--

<i>Radio</i>	Stefan Cederberg
--------------	------------------

Försäljningsgäng

Margareta Romilsson
Ragna Lindeke
Bitte Hagdahl
Vivi Nygårdh
Vivi Söder

Arrangemangsgäng

Erik Marthinsen
Georg Niejahr
Sonya Fagerlund

Husgruppen

Ragna Lindeke
Jonas Sundin
Ola Ljungqvist
Stefan Cederberg
Niklas Hagdahl

Styrelsen har under året sammanträtt 9 gånger.

Antalet aktiva medlemmar under året har varit 154 st varav 127 st i åldern 7-25 år.

Tack till våra sponsorer 2007



Nytt och Nött
Barnkläder, leksaker, prylar
och smycken
Återförsäljare Green House damkläder.



KNIVKULTUR AB
KVALITETSVALET
FÖR MATMÄNNISKOR



Kårkareokee 2007

Eller vem svalde sångfågeln?

Årets upplaga av kårkareokeen i Närlundaskolans matsal samlade en stor skara glada och entusiastiska scouter med sångambitioner. Och en lika stor skara som lyssnade och hejade på!

Nytt för i år var att det fanns lite sidoaktiviteter i form av bordsspel, där de som ville kunde sysselsätta sig.

Till allt detta fanns det naturligtvis läsk och snacks!

Under kvällen framfördes allt från Rock´n´roll till Visor, av kårens många talanger, även om en och annan tekniskt detalj försökte sätta käppar i hjulet!

Vi kommer att göra 2008-års upplaga ännu bättre och med några nya överraskningar i bakfickan, få till en riktigt lyckad kväll tillsammans med alla er, i den numera traditionella kårkareokeen!

Vi hoppas att när du läser detta så har du hunnit vara med på kårkareokee 2008! (Eller om du får den före, känner dig manad att komma och umgås med alla glada scoutkompisar under en alldeles... alldeles underbar kväll!)

Vi syns på nästa kårkareokee!
Arrangemangsgänget





Träkvista Sjöscoutkår har genom Bitte även i år sålt tulpaner från Alverbäcks
Detta ger ett bra tillskott till vårt husprojekt.

Vi tackar Alverbäcks som hjälper oss med toppenfina buketter till bra priser!



Majblommeförsäljning 2007

Även i år sålde minior och juniorscouter majblommor! Detta är ett sätt för scouterna att bidra till att hjälpa barn med olika handikapp och barn som på annat sätt behöver stöd och ekonomisk hjälp. Ni som har sålt majblommor skall känna er hedrade att ni bidragit med hjälp till så många barn.

Även vår kår förtjänade en slant på ca 6000:- som vi kommer att använda till vårt nya hus!

Och du som sålde fick också en slant! Vad gjorde du för kul med dem?

Du får snart chansen igen då försäljningsstarten för årets majblomma är den 15 April.

Vi ses på byn!

Mvh Bitte



Valborg med Träkvsta Sjöscoutkår i Ekebyhovsparken

Scouterna tände traditionsenligt Valborgselden i Ekebyhovs slottspark.

Detta året var vi dock inte först. Några personer hade redan kvällen innan tänt på valborgshögen och stora delar var redan nerbrunnet. Men inget att hänga läpp för, vi lyckades med hjälp av Anders Alvebäck och en traktor att hämta ett par lass med gamla julgranar och annat ris, vips hade vi en fullstor hög igen.

Efter traditionsenligt tal, i år av vår kårordförande Stefan Cederberg, och fin körsång var det dags för fackeltåget att tända elden.

Även i år kunde vi erbjuda Ekerös invånare aktiviteter och att köpa fika i vårt uppsatta cafétält. Här serverades kaffe med kaka, korv och lit annat smått och gått. I cafétältet kunde man även se bildspel från senaste sommarens läger.

Utanför tältet kunde man köpa ett aktivitetskort där alla avdelningarna ansvarade för varsin aktivitet. Detta var mycket omtyckt, även om den största inkomsten kom från Caféförsäljningen.

Vi hoppas på en lika stor aktivitet nästa år. Det ryktas bl a att Ragna skall hålla i ett chokladhjul.

Vi ses 30 april 2008.



S:t Georg

S:t Georg hölls sedvanligt i Ekerö Kyrka i mitten av april. Vi fick se det nu mera klassiska skådespelet om "S:t Göran och draken" i ännu en oförlömlig tappning.

Märken delades ut till både scouter och ledare. Vi sjöng sånger, såg framåt mot sommarsäsongen på Barris och årets båda läger, och hade väldigt trevligt

Väl mött på nästa S:t Georg



Robin Hills Minnesfond

När patrullscouten Robin Hill gick bort 1999 startades en minnesfond i hans namn i Träkvista Sjöscoutkår. Fonden har som syfte att en gång om året till en god patrullscout till minne av Robin Hill dela ut ett stipendium i form av diplom och en ryggsäck. Vid årets S:t Georgsfirande delades stipendiet ut för nionde gången. Andreas Gustavsson och Viktor Trojanovski blev årets stipendiater. Priset delades ut av fjolårets stipendiater Louise Flatow och Josefine Fagerberg.

*När en blomma bryts av
i sin vackraste blom
Då blir marken så trist
och så fruktansvärt tom
Men kanske ändå
att det någonstans finns
en äng eller undangömd skreva
Dit blommor som brutits för tidigt får komma
och fortsätta växa och dofta och leva...
Atle Burman*

Om du vill lämna ett bidrag till Robin Hills Minnesfond kan du sätta in det på Träkvista Sjöscoutkårs bankgiro nummer 5038-5871. Märk talongen med "Robin Hills minnesfond". Alla bidrag emottages tacksamt!



Uppvaktningar 2007



Träkvista Sjöscoutkår uppvaktade på julavslutningen i Ekerö kyrka följande jubilarer:

Ragna Lindeke 40 år - Glasprydnad från Kosta Boda
Magdalena Holm 40 år - Kårtröja

Följande 20-åringar uppvaktades med en kår t-shirt

Sandra Nygårdh
Janina Westin
Jonatan Sköld
Hendrik Janssoo

De som inte deltog har/kommer att uppvaktas i efterhand.



Kårhajk 2007

Som sig bör avslutades vårterminen med en kårhajk på Lovö. Patrullscouterna började redan på fredagskvällen för att få tillfälle att njuta av våren och erbjuda de juniorscouter som till hösten blir patrullscouter att uppleva lite av vad som komma skall. Surrning och pionjärarbeten stod på programmet, en karusell och ett utkikstorn uppfördes. Karusellen uppskattades av många!

Juniorscouternas och de blivande juniorscouternas samlades vid Rörby gård i solskenet på lördagen. Efter en härlig vandring med många stopp, för lunch och drickpauser anlände ett piggt gäng till lägerplatsen ca kl 16.

Väl framme var det dags att sätta upp vindskydd och strax efter blev det middag.

När alla väl var mätta umgicks vi, åkte karusell och bara njöt en stund innan det var dags för lägerbål. Då våren hade varit torr och varm valde vi att låta elden symboliseras av några små marchaller för att inte riskera att naturen tog eld. Andreas M, Ola och Holger kinkade på gitarr och ledde sångerna med glatt humör.

Kvällen avslutades med lite kvällsfika innan det var dags att krypa ner i sovsäcken.

På söndagsmorgonen vaknade vi av att regnet öste ner, trots detta var nästan alla scouter både torra och glada. De flesta hade regnkläder med och tog på sig dem. Några hade missat denna lilla detalj... men de var glada ändå. Strax efter 10 var det dags för organisationstävlingen, den där avdelningarna tävlar mot varandra och där vi även har ett eller ett par tävlande föräldralag. I år var det _____ som tog hem segern och äran att planera nästa års tävling.

Vi avslutade med prisutdelning och scoutsången.

Tack alla scouter, föräldrar, funktionärer och ledare som deltog i hajken.



KUL'S sida



Utbildningar 2007

Per Skoog och Niklas Rinnert åkte till Kjesäter på inspirationskurs under våren

Max Nordlund gick i juni ALU veckolång på Vässarö

Niklas o Bitte Hagdahl samt Ola Ljungqvist deltog på en föreläsning om sjösäkerhet på kansliet i november

Låt oss inspirera dig att gå på kurs!





Tre bilder från Jingijamboree, sommarens stora läger dit alla scouter i Sverige (och en hel del utländska scouter) var inbjudna. Vi var en hel busslast som åkte med från Träkvista Sjö.

När vi hade tillbringat större delen av den första dagen på lägret med att bygga upp vår by; byggt bord, lägerspisar, dusch och flaggstång var det tid för den stora invigningsceremonien. Strida strömmar av scouter vandrade redan förbi utanför vår by, som inte ens låg vid en av de stora genomfartsgatorna. Vi kastade oss in i forsen av scouter på väg mot Stora Scenen, det tog sin tid att komma dit. Vi kunde nästan inte tro våra ögon när den stora flod av människor som vi var en del av förenade sig med ytterligare en stor flod, det var verkligen scouter *överallt*. Invigningsceremonien var mäktig i sig men den största upplevelsen var att se hur många vi verkligen är. Tänk att vi alla har valt att vara scouter, tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi alla jobbade medvetet för samma mål!



Vi delade vår by med tre andra kårer, samtliga SMU-kårer. Någon av de sista kvällarna blev vi inbjudna till att deltaga i ett av deras lägerbål. Vi kom dit när middagen var undanstökad och slog oss ner i en liten sluttning. Mer än en scout från Träkvista kom dit och tyckte att lägerbål är väl lägerbål, gärna en maffig tändning av elden, sen välbekanta och ganska stillsamma sånger som leds av en stockholmsk stämman.

Vad var då det här, massor av rörelsesånger som vi aldrig hört förut, scouter som kom fram och spelade sketcher, Jonas på Skansen blev härmad av en ledare på bred skånska (Aj, honden slog maj! – Ja, de jo en boxer...) och sen som avslutning en stilla sång med klara religiösa toner. Ja, ett par av oss Träkvista scouter gick därifrån och insåg att det finns många sätt att ha lägerbål på, antagligen många sätt att vara scout på.

Den sista kvällen avslutades med en konsert med tre artister samt kungen som kom på besök och slutligen var det disco framför Stora Scenen med Jiingis lägerband; The Jiingiz.



Framåt midnatt hade de mindre scouterna gått och lagt sig i sina tält (inget sagt om huruvida de sov eller inte) och de lite äldre scouterna började droppa tillbaka från discot. Vi visste att vi hade en jobbig dag framför oss med att packa ihop allting. Då värmer det ett scoutledarhjärta att tänka på hur det blev hanterat. Seniorerna hade redan på dagen gjort ett jättejobb med lägerspisarna, det var inte deras uppgift men de ville hjälpa till. Några ledare hade offrat festytan som vi andra hade deltagit i på dagen, när vi fira scoutings 100-års-dag, för att istället packa ihop köksmaterial. Efter discot, på natten var det några patrullscouter som viga som apor, klättrade upp i portalen och rev den på ett stilla och försiktigt sätt för att inte väcka de mindre scouterna.

Tack alla som var där för ett underbart läger! Vi fick alla lära oss mer om oss själva och om varandra.

Vi hann med en hel del glass, åka och bada, skratt och prat kring kvällsfikan, ligga och sola på byn samt vi upplevde årets maffigaste åskväder.

4-11



augusti

Sjöskoj(t) hette vårt kåräger på Vässarö. Vi var 52 scouter och ledare som slog upp vårt läger på en av Vässarös vackra lägerängar. Junior- och patrullscouter åkte abonnerad buss från Ekerö till Ellan på Singö där Vässarös båtar mötte. Några scouter hade seglat upp och var redan på plats när vi kom fram. Snabbt restes tälten och sedan började vi bygga lägerkök, portal mm.



Programmet för veckan började med olika samarbetsuppgifter där vi skulle få träna på samarbete. Patrullscouterna fick ge sig iväg på ett spår där de mötte flera olika utmaningar, vi skulle bland annat lyfta upp en tung sten ur vattnet och läsa en lapp som fans på dess undersida.

Naturligtvis gick vi Trapperspåret där vi klättrade upp för bergssidor med hjälp av rep, repstegar, surrade stegar och även vinschade oss upp i en "hiss". Vi tog oss över bråddjup på olika typer av broar samt beskådade en del av de fällor som användes av pälsjägarna förr i tiden. Avlutningen är en färd på en linbana som börjar ganska högt upp..





Segling, paddling, bad och flottbygge stod även på programmet. En eftermiddag gjorde patrullscouterna en insatts för Vässarö och hjälpte till med slyröjning.

Några dagar bodde det Engelska scouter på grannängen, vi spelade "fotboll" med (mot) dom, snackade med dom och de kom över och fikade en kväll. De gav oss en internationell tuch på lägret trots att vi inte åkte så långt.



Mot slutet av lägret var det dags för SMS, det alltid så eftertraktade! Vi samlades i Cirkus (ett av husen på Vässarö) där vi bjöds på många fantastiska artister. Vann gjorde denna gång Alice Cooper, eller var det Ola?



Avslutningslägerbålet hade vi runt marchaller i det stora partytältet då ledarna var rädda för regn (men det kom inget) och efteråt somnade några scouter där...

Sista dagen var det bara att packa ihop tältet och riva köket, kliva ombord på båten till Ellan och sedan tog oss en buss tillbaka till Ekerö.



Vill du läsa mer om vad vi gjorde på lägret så kan du läsa lägertidningarna som några ledare och patrullscouter skrev om nätterna. Du hittar dem på <http://trasjo.se/Lager/2007/#vo>

Blå Hajk Jägarna 2007



En dag i början av förra året när jag satt och bläddrade igenom kurskatalogen så fastnade mina blickar på Blå Hajk, jag hade ju hört talas en hel del om det och tänkte mig väl att jag skulle gå den medans jag fortfarande var ung nog för att få delta, och nu insåg jag att det var sista året jag kunde välja att gå Blå Hajk...

Naturligtvis skulle jag gå, det verkade vara en väldigt kul och häftig grej att göra, så jag hoppade in på ssf.scout.se och började titta runt där i kalendariet, jag såg att båda hajkerna låg på samma vecka som kåren hade lagt kårägret, men det kändes som att jag kunde stå över ett kårägar i år, trots allt skulle jag ju på jingijamborii tidigare på sommaren!

Men vilken Blå Hajk skulle jag gå då? I år gick två av dom tre hajkerna av stapeln, Jägarna och Forsfararna, den ena involverar bland annat fjällvandring och den andra involverar flottfärd.

Jag lutade ett tag åt att det skulle bli Forsfararna, men efter ett telefonsamtal som meddelande att det inte fanns fler platser kvar för stockholmscouter på Forsfararna och lite prat med en av ledarna för Jägarna så var det helt solklart vad jag skulle gå, Jägarna var det som gällde!

Sedan dröjde det ända in på sommaren innan jag började tänka på det igen, vad var det egentligen jag skulle ut på i slutet av sommaren? Jag visste ju att man skulle vandra i fjällen, och jag hade väl hört lite om att det skulle vara hårt och tungt, ett rykte som jag såhär i efterhand kan säga att till viss del är oförtjänt, alla scouter med hyfsad hajkvana och vandringserfarenhet kan gå Blå Hajk Jägarna utan problem.

Men efter en del sista-minuten-inköp av grejor jag insåg att jag saknade, bra strumpor och vattenflaska för att nämna ett par exempel, så var jag plötsligt på Stockholms central och klev på tåget till Undersåker.

När jag väl kom på tåget och fram till min kupe så var tre av fyra platser i kupén scouter som skulle till Blå Hajk Jägarna, och den fjärde platsen var en medelålders man som skulle ensamvandra i fjällen, lite synd om hans nattsömn att han hamnade i en kupe med tre pratglada och uppspelta seniorscouter, men han somnade fort och vaknade inte i alla fall...

Tidigt på morgonen kom 25 glada scouter fram till undersåker där vi blev mötta av våra ledare, ett käckt och glatt gäng i korrekta scoutskjortor och scoutbaskrar :-)

Första dagen fick vi bekanta oss med varandra och förebredde oss för att ge oss av, och på andra dagen bar det iväg... Vad följde härnäst? Det tänker jag inte berätta i detalj, det skulle nämligen förta en del av tjusningen för den som tänker gå den Blå Hajken, men jag tänker berätta att det är en helt underbar vandring i fjällmiljö, till stor del ovanför trädgränsen, där man får se både ren och "fjällhamstrar" som några kallade dom (lämmalar). Man gör nästan allt med sin patrull, vandrar, lagar mat, äter, diskar, sover, vadar, badar, tar hand om lindrigare skador och upplever dom traditionella ceremonierna i Blå Hajk tillsammans.

Det hela resulterar i att efter ett par dagar känns det som man har känt varandra i evigheter, och man blir som en sammansvetsad familj som jobbar enormt bra tillsammans och känslan är att tillsammans så kan man verkligen klara allt!

Om du har möjligheten att gå Blå Hajk Jägarna, tveka inte, det är helt klart en av dom underbaraste scoutupplevelserna jag har deltagit i, jag har fått frågan vad som är bäst, Explorer Belt eller Blå Hajk, men det går inte att jämföra, det är två helt olika arrangemang och båda är bland dom bästa saker jag har gjort som scout, så har du chansen, gå båda, Blå Hajk får du gå när du är mellan 16 och 18 år och Explorer Belt är även den från 16 men har olika övre gräns år till år, men ~20år är vad som brukar gälla.

Svenska Fjällen är en helt annorlunda miljö mot den du är van att vandra i, tänk dig att slippa släpa på stora mängder vatten som kluckar, utan bara kunna ta det ur närmaste fjällbäck som alla har godare vatten än något kranvatten i Sverige, du ser flera mil, vandringen sker på höjder mellan 800 och 1400 meter över havet och inte ett träd finns på så långt ögat kan nå (såvida du inte tittar nedåt fjället såklart)...

Vi i våran kår har enligt mig varit rätt dåliga på att delta i dom enormt häftiga upplevelser svensk scouting erbjuder, och jag tycker att vi ska bryta den trenden, det enda sättet att göra detta är att du som läser detta tar och tittar på dom arrangemang som erbjuds för just din ålder på www.scout.se och deltar!

Majoriteten av arrangemangen är för seniorscouters, men det finns även arrangemang som tex Expedition Norden som är riktat mot patrullscouter, så ta och undersök dina möjligheter och ge dig ut i Sverige/världen på scoutäventyr, varför inte redan i sommar?

Vid Pennan

// Erik Cederberg



Att vårda och underhålla båtar

Barris-gruppen har ordet!

Det här med flytetyg är en storry för sig, för vad skulle en Sjöscoutkår vara utan verksamhet på just sjön? Sedan urminnes tider har närheten till sjö och hav bäddat för transport och aktivitet på vatten, något vi i en Sjöscoutkår belägen på Mälarsjöarna, gärna värnar om.

Rent tekniskt sett flyter nog det mesta och då det gäller segling kan nog en trasa på en pinne fungera, såvida kraven inte ställs så högt. Men i en verksamhet där båtar används mellan Maj och September, fyra dagar i veckan, i syfte att lära ut sjökunskap, paddling, segling, navigering och hantering av motorer blir kraven på funktionalitet och säkerhet mycket tydliga.

För nog händer det att saker slits ut och går sönder, men med ett bra förarbete innan sjösättning, underhåll under båtsäsongen och konservering av båtarna på hösten blir reparationerna enklare.



Och det är just under vår och höst fixandet med våra båtar som Din insats som Scoutförälder är så viktig! En flotta på 7 StorTrissar, 1 J11, 10 Optimistjollar och 15 kanoter samt all kringutrustning kräver en stor portion av underhåll för att fungera tillfredställande.

Upplägget är enkelt; under våren finns det två helger uppdelade på fyra dagar.

Första helgen är helt vikt åt båtvård och vårustning.

Andra helgen är det dax för sjösättningen och underhåll av övrig båtutrustning samt bryggor och Barris.

På hösten viks en helg till båtupptagning och konservering samt underhåll på övriga lokaler. Som Scoutförälder är du välkommen att anmäla dig till en eller flera dagar under vår och höst och då det finns arbetsuppgifter av alla de sorter att välja på så torde det passa flertalet.



Vi båtfogdar i Barris-gruppen hoppas få träffa många av Er föräldrar på någon av fixarhelgerna!!

Trevligt vår och väl mött.

barris@trasjo.se

LOPPIS

Detta år hade vi Loppis 22 och 23 september samt även 29 september. Helgen bjöd på fint väder och vi hade fått in mycket fina möbler, mycket porslin och annat smått och gott.

Det stora partytältet sattes upp och där stod som vanligt alla möbler. Med lite is i magen så stod det kvar under natten, men det hade som tur var fått vara ifred.

En liten rolig försäljning var när en kille kom och ville köpa ALLA våra slalomskidor, han skulle bygga båttak av dom. Billigare och bättre än virke sa han. Festligt!!

Hela förtjänsten blev ca 21.000:- KUL!!!

Tack alla som var med och hjälpte till

Margareta Romilsson och Vivi Nygårdh

CAFEHELG

Denna helg gick i år av stapeln den 27 och 28 oktober.

Underbara föräldrar och småscouter som hjälpte till i cafeet. Scouterna hade scoutskjorta på sig och satt och tog betalt. Mycket uppskattat av alla besökare.

Vi hade mycket aktivitet på Slottet detta år, musikprogram båda dagarna och TRÄ-FÄ på lördagen så det gav många besökare.

Alla avdelningar bakade som vanligt allt som ska finnas och det fungerade bra.

Vinsten på cafeet blev ca 8500:- och det får vi vara nöjda med.

Tack!! Vivi Nygårdh

Träffa

I år var det vi som arrangerade Träffa. Den årliga traditionen där Träkvista möter Färingsö i en hård kamp om de olika vandringspriserna var minst lika hård i år. Vädret var inte det bästa, men lite duggregn gör väl ingen scout på dåligt humör.

Tävlingen började som vanligt vid Ekebyhovs slott där det samlades 16st olika tävlings sugna lag. De sex olika stationerna var utplacerade på en karta och gick smidigt att hitta. Eldning, livlinekastning var några av de teman som de olika stationerna hade.

När alla hade ätit sin matsäck och kommit tillbaka till slottet så började jobbet med att räkna ut poängen för de olika lagen och se vilka patruller som skulle ta hem de olika vandringsprisen.

Resultaten var jämna men, för minior vann Färingsös Optimistjollarna. Junioreernas vandringspris gick till Hajarna, patrullernas pris gick till Fullriggaren och trots att det var flest olika patruller som ställde upp i senior klassen på flera år tog självklart Ut Med Språket! hem vinsten.

Vi tackar Färingsö och alla Träkvista scouter för en trevlig dag och hoppas på bättre väder tills nästa år då vi kommer och hälsar på hos Färingsö.



Livlinekastning var en av dagens aktiviteter. Här ser vi hur UMS! kastar för att vinna.

Vårt husprojekt

Under 2006 så beslutade kommunen om att upplåta en tomt åt oss och under våren har vi tillsammans med dem försökt hitta en lämplig plats för oss att bygga på där vi kan ha vår verksamhet året runt.

Innan sommarlovet startade så hade vi enats om en plats vid Rörmaren, se kartan.

Nu började vårt arbete.....



Under hösten har vi jobbat tillsammans med sakkunniga för att mäta upp tomten och få till en detaljplanering. Här har vi fått hjälp av **Tomas Otterskog** och **Johan Andersson**.

Vi har också haft hjälp av **Bo Orre** i markfrågor. Han har bedömt markförhållandena och grundläggningsförutsättningarna på marken där vi ska bygga vårt hus.

Nu när 2008 börjar så skall vi skriva bygglovsansökningar och få klart arrendet med kommunen sen börjar vårt stora gemensamma arbete.....

Vi som har jobbat med husprojektet är:

**Niklas Hagdahl
Stefan Cederberg
Ola Ljunqvist**

**Ragna Strömqvist
Jonas Sundin**

Innebandy VT 07 och HT 07

Ja det är väl lika bra att jag tar det hela ifrån början.

Innebandy är en sport som går ut på att med en klubba i plast slå på en ihålig och perforerad plastboll och förhoppningsvis lyckas slå in bollen i motståndarlagets mål.

Det gäller att göra så många mål som möjligt på begränsad tid.

Du får inte ha klubbans blad högre än knähöjd, vilket är **mycket** vanligt att vissa glömmer att tänka på. Inga namn nämnda.

Vi spelar i 3-manna lag med ledare seniorer och patrullscouter tills vi inte orkar mer.

Segrande lag skall utkoras till vinnare.

Detta har vi energiskt ägnat mycket tid till varje söndagkväll kl 20:00 i Träkvistaskolans gympsal.

Vi har även lånat bollhallen i Tappström vid två tillfällen för att med många scouter spela lite stor-matcher med flera deltagare än vi har vanligtvis på söndagar.

BBN

Den första advent åkte vi i Träkvista till Komethallen i Barkarby för att, med inte mindre än 3 lag, ställa upp i den stora senior och rover-turneringen Innebandy Baj Najt.

Gabba Gabba som spelade i senior-birka klassen vart utslagna i gruppspelen.

DFH(Den flygande holländaren) spelade i Rover klassen tog sig mycket svettiga fram till en hedrande tredje plats!

UMS(Ut med språket) spelade i senior-birka klassen och vann faktiskt som bästa birka seniorlag.

Det innebär att UMS står för arrangemanget av BBN 2008!

Finns väl inte så mycket att tillägga, vi springer, svettas och springer lite till.

Vid tangenterna

Andreas Marthinsen.



VITA ÖRNEN VÅREN 2007



Vårterminen 2007 fick vi bland annat höra om scouting i andra länder vilket jag tror uppskattades mycket av alla miniorer, till detta avnjöts en god semla!

En tårtbakartävling, ett reflexspår, isvettsmöte och allemansrätten fanns även med under våren.

Men det var inte bara semlor och tårta som mumsades den här terminen, äntligen var det dax att titta närmare på hur båtarna fungerar. Då vintern äntligen var slut och vi åter hade möten på Barris var det dax att "sätta tänderna" i båtarna.

Våren bjöd även på två hajker, en i Stuga på Lovö då Mars solen värme skönt och senare i Juni då det var kårhajk och vi fick inviga det nya tältet, även den här gången på Lovö.



Som avrundning på miniortiden åkte vi till Vässarö för sommarens kårläger.

Miniorerna på Vita Örnen VT2007 var:

Oscar A, Tilly, Kevin, Ida, Maria, Niklas, Johanna H, Andreas, Johanna K, Gabriel, Alva, Oskar L, Johanna L, Pontus, Jonathan, Martin, Oscar E, Victor, Jonathan, Sara, Tobias, Maria, Jonas och Ebba.



Tack för miniortiden!!

Ledarpatrullen Blåvingen.

Vita Örnen höstterminen 2007



Vi startade med ett möte för både föräldrar och scouter på Barris. Scoutprogram, organisation och praktiska saker gick igenom. Alla indelade sedan i patruller som genomförde en organisationstävling, där alla kämpade med att lösa uppgifterna. De följande gångerna provade vi på att segla optimistjolle och paddla kanadensare och sista gången blev alla invigda till miniorscouter. Johan Holm var med oss och höll i ett lägerbål med sång och efterföljande korvgrillning.

Som vanligt så är det väldigt fint väder på onsdagar. Vi hade önskat lite mera vind bara, för även de som skulle segla fick använda paddlar för att komma framåt.

När båtarna torrlades för i år flyttade vi in till Tranan. På Tranan är vi förstås inte inne hela tiden utan vi är ute ungefär lika mycket. Detta för att vi skall kunna syssla med så många olika scoutaktiviteter som möjligt.

Vi har under hösten gjort följande: använt stormkök, gjort soljor, kastat livlinor, lekt lekar, läst bok, sjungit, delat in i och börjat jobba i patruller, hittat på patrullrop, ritat patrulldjur, sytt bestickspåsar, knutit knopar, lärt scouthistoria och allemansrätt, provat på makramé. Ja, mycket har vi hunnit med på onsdagsmötena i Tranan.

På Trä-fä-tävlingen så fick vi pris för bästa patrull, bra jobbat!

Inför hajken så fick vi besök av en patrull som visade hur man ska packa sin ryggsäck. Tänk på att inte låta mamma packa (du hittar ingenting då) eller att ta med rätt saker (tex.det är bättre med ryggsäck än plastkassar att packa i). Varje patrull kom med förslag på mat, lekar och aktiviteter inför hajken. Det underlättade ledarnas planering väldigt mycket.

Hajken gick av stapel i Mälarö SOK-stugan den 24-25/11. 20 scouter var med och 7 ledare, vilken bra uppslutning! Vi hade en trevlig och lärorik helg tillsammans, och programmet innehöll de flesta av de saker som scouterna föreslagit. Allt hann vi dock inte med, men det blir väl fler tillfällen. Nattsömn blev god, efter godnattsagan somnade alla in och sov nästan till sju! Efter en grötfrukost och i-hoppackning så gav vi oss iväg upp till vindskyddet i maskbacken. Där poppades popcorn, bakades pinnbröd och grillades grillspett. En liten utvärdering gjordes och svaret blev: "Det var roligast när vi sov" "kan vi inte göra det här varje helg eller åtminstone varannan". Några andra kommentarer som hördes under helgen var: "Jag trodde scouter bara åt korv", "ska vi äta nu igen".

Badade gjorde vi i Sundbybergs simhall och alla som var med fick visa att de kan simma 200 meter, sen var det mycket lek och plask också under en timme.

På kåravslutningen i Ekerö kyrka fick alla sina välförtjänta märken med en råbandsknop. Två patruller framförde varsin sketch om allemansrätten på ett bra och roligt sätt.

Vi ledare tycker att det är ett fantastiskt duktigt och trevligt gäng scouter som vi ser fram emot att få fortsätta träffa och lära känna.

Ledare: Ewa, Vivi, Johan, Ann, Håkan, Janina, Hedio

Patruller:

Humlan	Myran	Nyckelpigan	Skalbaggen
Axel	Molly	Julia	Johanna
Calle	Kelly	My	Elin
Mattias	Oskar	Oliver	Rolf
Adela	Viktor	Jakob	Felix
Linnea	Sarah	Emil	Anton
Vera	Calle	Emma	Tess

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HAJARNA VÅRTERMINEN 2007

Vårterminen startade vi upp med samarbetsövningar inom patrullerna. Därefter fick vi en riktigt fin kväll nere på isen vid Tranholmen. Två killar från Friluftsförbundet gick igenom lämplig utrustning för en säker tur på isen. Vi fick öva på att använda isdubbar och titta på isvaken. Även lite trevliga lekar, skridskoåkning och korvgrillning hann vi med.

I februari kom sjuksköterskan Lisa och gick igenom första hjälpen, vi eldade och bakade och uppmärksammade Thinking Day.

Mars ägnades åt sjökort, navigering, karta och kompass.

I april förbereddes båtar och valborg.

Från den 8/5 till den 26/6 var vi på Barris och seglade eller paddlade beroende på vädret.

Vi fick även en riktigt fin seglingshajk med perfekt väder.

Det blev en bra avslutning för våra fina andraårsjuniorer som vid kårhajken blev patrullscouter i avdelningen Fullriggaren.

Emma Tovatt

Hajarna höstterminen 2007

Vi drog i gång höstterminen med fyra ledare, två som verkade redan trötta och två som, tack och lov, hade mycket tid för scouting. Sugna på scouting alla fyra. Andraårsjuniorerna kom tillbaka, nästan allihop, och har varit duktiga hela terminen. Vi blev glatt överraskade över hur mycket de kan från tidigare scoutår. De nya från Vita Örnerna har också varit trevliga scouter som jobbat på glatt med det mesta. Dessutom kom det några fina från kön, så avdelningen blev komplett – ca 22 scouter i fyra patruller. Framåt december kom en ledare, som trodde hon kunde leva utan att vara på avdelning, och gjorde PRAO. Gick fint - inför 2008 är vi alltså fem ledare.

Vi fokuserade på av två av scoutmetodens delar den här terminen: ceremonier och hantverk. De fanns med i hela planeringen. Började med segling och sammansvetsning av gruppen. Sedan följde knivbevis för förstaårs och värre verktyg för de äldre. Hajarna gillar att elda! Helst ska man fixa något ätbart på elden också, en fin Hajtradition. Med lite träning och repetition av en del scoutfärdigheter gick TräFä-tävlingen bra. Mot slutet av terminen kröp vi in i Tranan och ägnade oss åt hantverk, från sjömaning till konditoriverksamhet.

Caroline Lidström

Havsörnens eskapader våren 2007



I mitten av januari återsamlades Havsörnarna i Tranan efter jul och nyårsuppehållet. 22 glada scouter. Vi började med att planera programmet för vår vinterövernattnig. I snö och kyla tillbringade vi den sista helgen i januari i scoutstugan Sjövik på Lovö, en härlig helg med lite lite sömn....



Isvett stod på programmet, det fick bli i teorin eftersom det var för osäkra isar för att vi skulle kunna ge oss ut och praktisera.

Vi övade oss på hur vi skall kunna ta hand om olika typer av sår som kan uppkomma när vi är på hajker eller läger eller hemma.

Vi övade på knopar, surringar och väjningsregler inne i Tranan. I slutet av april deltog vi i arbetet på Barris med att renovera kanoter, ett jobb med slipande och målning....



Valborg firade vi med resten av kåren i Ekebyhovsparken.



När vi i maj äntligen kunde ge oss ut och segla och i praktiken pröva det vi övat på inomhus kändes det fantastiskt. Vi fick även öva på vad som händer vid ett mastehaveri. En kväll drabbades vi av att en båt tappade masten och blev manöveroduglig, lyckligtvis utan att någon skadades men vad gör man? Tillsammans redde vi ut situationen, bärgade mast och segel och kunde ta oss tillbaka till Barris där båten reparerades.

I juni var det dags för kårhajk och avslutning för denna terminen.

De scouter som var med under våren var: Siri, Fanny, Marcus, Joanna, Elina, Niklas, Emmie, Jacob L, Elice, Lucas, Alice, Gillis, Oscar, Olof, Malin, Pontus, Jacob N, JacobH, Edvin, Konrad och Ellen.

Ledare var Erik C, Anton, Max, Pekka och Stefan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Havsörnen hösten 2007



Ett tiotal nya scouter tillfördes avdelningen och några gick vidare. Under hösten har vi försökt få alla att lära känna varandra och beslutade att dela upp avdelningen i patruller efter juluppehållet.

Hälften av ledarna var även de nya under hösten. Vi har under hösten haft ett par ledarmöten där vi planerat verksamheten för terminen i syfte att få med scoutmetodens anda.

Vi började hösten med att segla så mycket vi kunde. Tyvärr var vinden inte på vår sida så ibland blev det kanoter på grund av antingen för mycket vind eller ingen alls. Vi började segla i stortrissarna men nyttjade även optimistjollarna.

Vi har också jobbat med kniv/yxa, eldning, diverse hantverk och sjukvård. Vi hann med ett bad i Vällingbybadet och lärde oss surra och knopa.

Under hösten hade vi en avdelningshajk på Lovö i en stuga vi fick hyra av Mälarscouterna. Hämta vatten ur brunnen och hugga ved till värme för natten blev huvudsysslan, förutom att ha kul och äta en massa mat.

Vi avslutade hösten traditionsenligt i Ekerö kyrka och de som lärt sig hantera kniv fick sitt knivbevis.

Scouter under höstterminen var:

Joanna, Sara, Ida, Pontus T, Konrad, Oscar L, Emil, Gustav, Jacob L, Pontus M, Theodor, Kevin, Elina, Hanna, Jacob H, Tilly, Andreas

Ledarpatrullen Albatross bestod under terminen av Stefan, Nicklas, Mikaela och Anton.

Fregatten VT2007

Vår termin på Fregatten har präglats av att vi har varit ganska kort om folk. Av olika anledningar har vi blivit ganska få, men det har gjort att vi är ett litet men soft järngång som rockar fett!

Vad har vi då gjort? Ja, det kan man fråga sig. Vi har lekt en hel del, såsom man alltid gör i glada vänners lag. De gamla vanliga lekarna som hinkleken, svettiga indier och lite hederligt snöbollskrig. Även en hel del nya lekar som namnen har försvunnit på har vi också hunnit med...

Vi har tävlat, till min egen stora glädje. Bland annat har vi gjort tårtor, där scouterna vann mot oss ledare enligt en ganska partisk jury...

Eldat har vi också gjort, vad är en scout som inte kan tända en eld?

Mot slutet av terminen började vi att gå igenom lite seglingskunskaper som bland annat har innefattat hur man läser ett sjökort, navigerar med transportör, väjningsregler med mera. Detta kommer vi så klart att bygga på under nästa vårtermin!

Hajkandet har det varit sådär med skulle man kunna säga... Bättring lovas!

Nu ser vi fram mot en termin fylld av glädje, hajker, segling, paddling och massa annat scoutigt!

Vid tangentbordet

Walle

Fregatten HT2007

även under höstterminen hade Fregatten verksamhet på onsdagskvällarna.

Fullriggaren vt-07

Som vanligt får jag inte skriva om allt vi gjorde den här terminen därför att kåren inte skulle ha råd att låta trycka allting och jag orkar jag inte ljuga ihop massa som låter någorlunda likt de alla andra gör, men vi är inte som alla andra...

Men hur som helst tänkte jag fokusera på Tumma.

Det hände sig nämligen som så att Fullriggarens lilla söta maskot Tumma blev kidnappad mitt framför ögonen på oss!

Det var en torsdagskväll och vi skulle öva eldning, olyckligtvis så hade Andreas glömt att ta fram eldningsplåtarna ifrån källaren så Tumma gjorde honom sällskap ut för att ta hand om den saken.

Men han kom inte långt. Bara några sekunder senare kom han in igen med näsblod men utan Tumma! - "Dom tog henne!"

Alla rusade ut på trappan men där ute låg bara Tummas lilla mössa kvar...

ingen visste varken ut eller in. Vad skulle vi göra? Innan någon hann greppa situationen så kom en kille med ett brev åt oss. I brevet stod det att om vi ville se tumma igen så skulle vi ordna fram väskan (läs om våra tidigare äventyr ht-06) och ta den till den "stora eken" kl. 19:00 något datum osv. Ett typiskt utpressar brev, undertecknat B.L.Ä.

B.L.Ä kunde vi snabbt inhämta, hyrde en lokal av kåren på Tranholmen och en patrull skickades snabbt dit för att samla information. En annan patrull sändes ut för att kontakta någon av Eriks gamla hackar-kompisar för att göra ett litet intrång i B.L.Ä:s databas. Den sista patrullen gav sig iväg för att träffa en agent ifrån Bolaget för att byta till sig hemlig information. Ganska snart började vi få klarhet i det hela. B.L.Ä verkade inte ha något att göra med kidnappandet av Tumma, både dokument som hittats i deras lokal och topphemlig information ifrån bolaget antydde att någon annan agerade i B.L.Ä:s namn.

Det vart vårt eminenta data-team som löste knuten och upptäckte att B.L.Ä:s intranet i själva verket var en front för en mycket mörkare och hemligare organisation... M.U.B.B.

MUBB hade alltså tagit Tumma och låtsats vara BLÄ för att undvika att bli påkomna. Händelsevis så låg datumet för utväxlingen på en av våra hajker och det beslutades snabbt att lägga hajken åt sidan och rädda Tumma. När vi gav oss ut på hajken vart vi kontaktade av en hemlig agent ifrån bolaget, han var så hemlig att han inte själv visste vad han hette, men han berättade att den stora eken var ett kod ord för en plats på Adelsö och att vi dessutom skulle behöva massor av pengar för att kunna få ut väskan som MUBB krävde. Så vi begav oss till Adelsö.

Löjligt stora summor pengar är sånt som inte växer på träd utom i sagor så därför öppnade vi porten till sagolandet för att finna pengar. I sagolandet lekte vi med katten Findus och träffade repslagare och tom.

Jultomten som var där på semester och efter mycket möda fann vi faktiskt ett pengaträd och efter en snabb skörd av mogna sedlar kunde vi lämna sagolandet rika som troll!

Men problemen var inte lösta än. För att få hämta ut väskan ifrån bolagets agenter måste vi tydligen ha "tillstånd för innehav av hemligt matreal" och för att få träffa agenten krävdes det visst något annat tillstånd och säkerhetskontrollerade ID-handlingar, dessutom måste vi övernatta i skogen och då behövdes tillstånd för det. Alla tre patruller blev tvungna att besöka C.N.B.P.B.(Centrala Nämnden för Byråkratiska Processer och Beslut) även känt som Dårskapens skog...

Vad som exakt hände där kan jag inte återberätta här på grund av att hela ärendet är hemligstämplat, säkerhetsnivå H3 och för att få skriva ned allt det måste man ha blankett "J-L 34 X 9" i tre kopior korrekt ifyllt och inlämnad i lucka 2 för stämpel "S5" som i sin tur kräver tillstånd "AS01 Tillstånd för allmän stämpling" som kan erhållas i receptionen mot uppvisade av "H3 Säkerhetsintyg" och "PV-18 Personbevis" samt "ID-56 Identitets Intyg" de intygen kan man få i lucka 78 respektive lucka 9 mot inlämnade av blankett "GK-33F tillstånds erhållande och upplåtande" lucka 9 vet ingen vart den är och lucka 78 är stängd tillsvidare men kan öppna om man fyller i och lämnar in blankett "AD-56-HD lucköppnings ansökan" i receptionen som har öppet dagligen mellan 09:59 och 10:02 utom udda veckor, jämna veckodagar samt i månad när fullmåne inte inträffar innan den 29:e eller i februari. Ja! Så tillslut kunde vi träffa en agent och få väskan so vi senare utväxlade mod Tumma och alla var glada igen... typ. :)

De passerade terminernas ande

Darth Weird

Dark master på att avvisa försäkrare. Amsterdam. Fulbriggaren.

Fullriggaren Hto7

(Zzz... Zzz... Zzz... Zz..! Znork! Huh?)

Va! är det redan jul?! jisses! Och klockan är väl bara kvart på tiotusen i... Jaha ja! lallafall är jag tydligen tvinga... öhm... frivillig, var det visst, att för eder förtälja om den nobla patrullscoutavdelningen Fullriggarens hösttermin!

Nåväl, för er försvinnande få som INTE fullt lagligt laddat ned en kopia av vårt terminsprogram ifrån nätet följer här en kort resumé av MattAir...

Det hände sig som så att en torsdagskväll så samlade sig avdelningen i skåken för att ha ett, trodde dom, vanligt möte. Men innan mötet ens hade börjat så dök Omar in med sin flygandematta svävandes över axeln och undrade om gänget ville hänga med på en flygtur till Arabien. Självklart ville alla det! Efter att ha preparerat oss och mattan med svävar olja och flygpulver(som vi "råkade" hitta mötet innan) så behövdes bara en pilot till mattan för att Omar hade fått sin flyglicens indragen pga. någon fånig olycka med ett glas ljummet vatten och en gummisnodd.

Så alla föll ned på sina bara knän och bad om den store Allans hjälp... Och Pang! Ur rök och damm uppenbarade sig den store Allan själv och tog befälet över mattan! Han läste en besvärjelse över mattan och iväg for vi lyssnandes till nån ökenmusik!

Vi landade med en duns i Ali Babas grotta där Ali själv välkomnade oss. Han hade just tagit en paus ifrån att torka alla sina fyrtio rövar och berättade för oss att hans magiska lampa, som han fått ifrån Alladin, hade blivit stulen! Genast erbjöd vi oss att hjälpa honom och Ali Baba blev så glad att han delade ut pengar till oss! För han sa sig ha på känn att vi skulle behöva mycket pengar för att få tag i lampan... Mycket pengar?!, tänkte vi, och köpte genast på oss massor av kaffe och aromatiska oljor som några lägligt passerande handelsmän erbjöd till oss. Vi lyckades även komma över en ny besvärjelse till mattan som en viss filur vid namn Gollum råkade ha. Han bodde längst in i grottan och visade sig dela hyra med Ali. Gollum blev jätteglad när vi gav honom en ring som nån av oss köpt och vi fick ett pergament med en besvärjelse på i utbyte!

Och så vi gav oss av med mattan ingen och landade så

småningom i Paris, där handlade vi med konstiga konstnärer och levande tavlor och fyllde mattan med nya varor samt gjorde en fin mellanskillnad i vinst.

Sedan flög vi raskt vidare till... Pisa!

Där skedde mera handelsutbyten med pratglada italienare men vi stannade inte så länge för nästa mål var Hollywood!

Snacka om glamour! Visste ni att det är bra buisness i filmernasstad med autografer? Vi lyckades även knipa åt oss några feta kontrakt och så upptäckte vi att fransk parfym sålde utomordentligt väl!

Innan vi visste ordet av var det dax att dra vidare, tydligen kom vi in över någon sorts skyddat luftrum och vi blev borttvingade av jaktplan men tillslut kunde vi oskadda landa i London zoo.

Där fritog vi självaste Chewbacca som hölls som fånge i en bur och upptäckte att den var en sniken pingvin som satt på Alis lampa!

Ja och så slutade allting lyckligt! Ali fick sin lampa och vi var rika som troll efter all internationell handel!

Olyckligtvis tvingades vi betala flygskatt och avgifter så när vi väl var hemma igen så var alla pengarna slut, men vad gjorde det? En oförglömlig upplevelse var det iallafall...

Bakom pennan...

The Passerade terminernas ande

Darth weird, dark master på att avvisa försäljare

Amsterdam

UMS HÖSTTERMIN 2007

Efter sommarens stora höjdpunkt Jiingijamboree samlades ett gäng seniorer, helt ovetandes om att detta skulle bli en termin med mer aktiviteter än på mycket länge.

Redan på lägret snackade vi om att slänga i Walles segelbåt i sjön och tillsammans med Eriks segelbåt dra ut en sväng i Skärgården. Lite väl ambitiöst visade det sig vara dock... Istället lånade vi ett par stortrissar och gjorde två seglatser i slutet på sommarn. Den ena ägde faktiskt rum på dagen för scoutings 100-årsdag!

Vi var också bland annat hemma hos Gurra och badade och åkte knee board.

Eftersom vi i UMS hade äran att arrangera den prestigefyllda tävlingen "Bandy by night" 2006 hade vi också en liten vinst att förvalta på ett roligt sätt. Efter en del planerande, dividerande och rätt mycket kaffe, kom vi fram till att vi skulle använda pengarna till att åka upp till fjällen och åka skidor!

Vi kollade olika skidorter, räknade på priser, avstånd, olika resmöjligheter med mera. I oktober hade vi i stora drag kommit fram till hur det skulle bli. Vi skulle åka till ett ställe en bit från Östersund med namnet Höglekardalen.

Resan bokades med nattåg och lokalbuss. "Smarta" som vi var tog vi sittstolar på nattåget. Nu i efterhand råder det delade meningar om det verkligen var värt några hundralappar att ha sittplats istället för en bädd...

Mitt i allt skidplanerande åkte vi den första december till Komethallen i Veddesta och spelade i den beryktade tävlingen Bandy by night. För att göra en lång historia kort så var vi i UMS inte särskilt sugna på att arrangera denna tävling igen, med allt vad det innebär, så därför dealade vi med Gabbagabba om att de skulle arrangera om vi gick och vann. Ovetandes om horderna av jobb med detta arr, gick de helt utan eftertanke med på förslaget. Redan i gruppspelet åkte ju de nyss ovan nämnda ut, vilket gjorde att allt hopp låg på veteranerna från UMS.

Efter hårt gruppspel med följande avancemang vidtog slutspelet. Semifinalen, som var osedvanligt ruffig och tillika ett bottenmärke vad gäller "fair play", avgjordes av undertecknad i "sudden death". Trodde vi ja... Motståndarna lämnade protest och efter *mycket* heta känslor, spelade vi om matchen. Och gissa vad? Vi vann igen med samma siffror! Haha!

Segern i kvarten såg ut att ligga nära tillhands men motståndarna reducerade, kvitterade och gick om vilket gjorde att vi skulle spela bronsmatch. Vi övervägde att åka hem men just som vi stod och funderade kom motståndarna i bronsmatchen och talade om att vi och dem var de enda birka-seniorer som var kvar, och de la sig för att de inte ville arrangera. Vi, dvs Gabbagabba med hjälp av oss, ska arrangera BBN 2008!

På annandag jul åkte vi, åtta förväntansfulla UMS:are, med nattåget 23:52 från Centralen mot Östersund. Efter en hyfsat sömnlös natt (somliga sov gott) kom vi fram nästkommande morgon till Östersund och vidare till Höglekardalen!

Dag ett bjöd på plusgrader med ändå väldigt bra snö och skidåkning. Visst var det lite blåstigt men kläder efter väder...

Andra dagen hade kung Bore ändrat om temperaturen så den låg und-er nollan. Lite isiga backar kanske, men inte så det störde nämnvärt.



Den tredje dagen hade kvicksilvret krypigt ner till elva minus men snön var kanon! Senare på dagen tittade solen fram och det blev ytterligare en kanondag! Detta var även den dagen pojken Gurra fyllde 18 år och blev man, vilket vi givetvis firade med en hejdundrade middag på Höglekardalens Wärlidshus. Självkart bar herrarna kostym och damerna klänning! Under middagen och resten av kvällen/natten föll en hel del snö.

Dag fyra var skidåkning underbar! Vi var först, då menar jag verkligen först upp i backarna. Nypistat omväxlande med offpiståkning gjorde denna dag till en oföglömlig dag. Detta var också den sista dagen och vid dess slut satt vi i Östersund och åt middag i väntan på den långa nattåsfärden hem.



Jag tror att jag talar för de flesta när jag säger att denna termin var en av de bättre på länge!

Vid tangentbordet

Walle, UMS



Gabba Gabba

Gabba Gabba är det nya seniorlaget i kåren. Under den gångna terminen så hann vi med en hel mängd roliga saker. I början av terminen hade vi en planeringshajk i stuga. Dessutom var vi på Barris och seglade så länge båtarna var i sjön.

Vi var sedan på vårt första arrangemang utanför kåren, Kruthornet, där vi lyckades komma totalt sist.

Tillsammans med Fregatten var vi ute och flög matta, det blev en hel del stopp på lustiga platser i jakten på Ali Babas magiska lampa.

Vi var också på BBN (Bandy By Night) men blev tyvärr utslagna i den första omgången.

JOTA/JOTI hann vi också med någonstans mellan Kruthornet och BBN, då det visserligen blev mer LAN än kommunikation med resten av scoutvärlden.

Eftersom det visade sig populärt, så ordnade vi enbart LAN åtminstone två gånger.

Någonstans i December hjälpte vi Fullriggaren med deras äventyrshajk, det blev en hel del tomtar och troll ute i Riddersvik.

De möten då vi inte var på Barris ägnades åt en hel del planering, men också roliga saker som tårtbakningstävling och fångarna på fortet med Fregatten.

Något möte ägnade vi åt att försöka göra soljor, även om det inte gick så jättebra.

Scouter: Erica, Marcus, Andreas, Louise, Holger, Oscar, Anton, Jennifer, Jessika, James, Isabell, Julia, Malin, Sara och Oskar

Ledare: Erik och Per

Julavslutning

Vi samlades vid hembygdsgården för att gå fackeltåg ner till Ekerö Kyrka. När vi väl var där så blev det uppträdande från Miniorerna som även fick märken, vilket även andra fick. Vi sjöng julsånger till ackompanjering på piano.

Vi lyssnade till seniorerna som läste scoutlagen och efter att alla lagarna var upplästa så fick 1:a års patrullscouter avge scoutlöftet.

Efter avslutat firande i kyrkan serverades det glögg och pepparkakor utanför kyrkan.

God jul och gott nytt scoutår.

Tack för 2007

2007 var det år som scouting fyllde 100 år, detta firades på många ställen runt hela jorden. Många scouter var på Jiingijamborii och deltog i festyran andra kanske bara har läst om jubileet i någon av scouttidningarna. Men fortfarande efter 100 år är scouting lika aktuellt, vår verksamhet utvecklas hela tiden. Träkvista sjöscoutkår har nu 35 år på nacken och många är det som varit med under lång tid i kåren, några nästan alla dessa 35 år och kan intyga att vi ständigt är en kår i utveckling och förändring men också att mycket finns kvar som det var tidigare.

Jag vill ta tillfället att tacka samtliga ledare, funktionärer, scouter och föräldrar som har gjort och gör det möjligt för oss att bedriva scoutverksamheten på Ekerö. Ni gör en ovärderlig insats och är alla värda en stor blombukett!



När jag blickar framåt så tänker jag på hajker, läger, fantastiska lägerbål men även på att vi under nästa år förhoppningsvis kommer att kunna börja bygga på vårt efterlängtrade scouthus.

Vi kommer då att behöva hjälp med väldigt många olika saker, allt från att praktiskt vara på plats och gräva eller snickra, dra vatten eller elledningar, kontakt med "rätt leverantör" eller sponsor, kanske koka kaffe till de som jobbar.

Detta vårt största projekt i kåren kommer ge oss många tillfällen till gemenskap, samarbete, svett, blåsor i händerna, trötta ryggar, mm men framförallt många glädjefyllda möten eller kort och gott sagt scouting!

Jag ser fram emot att träffa er alla under det kommande scoutåret

Stefan