

TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

SCOUTKÅREN MED GEMENSKAP OCH ENGAGEMANG!



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2008 - 2009

Gemenskap och Engagemang

Denna verksamhetsberättelse som är den första där vårt verksamhetsår spänner över tiden 1/9 – 31/8. Det har varit ett år som verkligen visat vad som är möjligt när Gemenskap och Engagemang är närvarande bland scouter, ledare, funktionärer och inte minst bland föräldrar.

Visionen ett eget scouthus har blivit verklighet. På bara fyra (4) månader gick vi från vision till att ett hus stod på plats, därefter har arbete med att iordningställa lokalerna pågått med målsättning av inflyttning i första veckan av oktober. Mer om utvecklingen kan du läsa om längre fram i denna berättelse.

Glädjen och entusiasmen med huset, och dess utveckling har spridit sig i kåren och den har bidragit till ett fantastiskt verksamhetsår.

Träkvista Sjöscoutkår 2008 - 2009

Träkvista Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka Scoutdistrikt

Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 37:e verksamhetsår som löper 1/9 – 31/8.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Styrelse

<i>Ordförande</i>	Stefan Cederberg
<i>Vice ordförande</i>	Janina Westin
<i>Kassör</i>	Anders Alverbäck
<i>Sekreterare</i>	Maria Sandberg 1/9 – 31/12 Lars Andersson 1/1 - 31/8
<i>Kårutbildare</i>	Bitte Hagdahl
<i>Ledamot</i>	Per Skoog
<i>Ledamot</i>	Vivi Nygårdh
<i>Scoutrepresentant</i>	Vakant
<i>Scoutrepresentant</i>	Vakant
<i>Revisor</i>	Annika Fagerlund
<i>Revisorssuppleant</i>	Ewa Moore

Till funktionärer för verksamhetsåret utsågs:

<i>Medlemsregistrator</i>	Margareta Romilsson
<i>Internationellt</i>	Erik Marthinsen Georg Niejahr
<i>Hustomtar</i>	John-Wiktor Holm Göran Lindgren
<i>Båtfogdar</i>	Ola Ljungqvist Jan Wännman Göran Lindgren Niklas Hagdahl Per Skoog Mattias Gustavsson
<i>Radio</i>	Stefan Cederberg

Försäljningsgäng Margareta Romilsson
 Bitte Hagdahl
 Vivi Nygårdh
 Vivi Söder

Arrangemangsgäng Erik Marthinsen
 Georg Niejahr
 Sonya Fagerlund

Husgruppen Ragna Lindeke
 Jonas Sundin
 Ola Ljungqvist
 Stefan Cederberg
 Niklas Hagdahl
 Thomas Otterskog

Sponsorgruppen Ragna Lindeke

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 9 gånger.

Antalet aktiva medlemmar under året har varit mellan 150 och 180 st varav ca 120-150 st i åldern 7-25 år.

Tack till våra sponsorer 2008 - 2009



Nytt och Nött
Barnkläder, leksaker, prylar
och smycken
Återförsäljare Green House damkläder.



Add Profile
® corporate branding



KNIVKULTUR AB
KVALITETSVALET
FÖR MATMÄNNISKOR



Ekebyhovs slott 25 år som kulturcentrum

Söndagen den 14 september firades att Ekebyhovs slott under 25 år varit kulturcentrum i Ekerö kommun. I parken visade många föreningar upp prov på sin verksamhet. Träkvista Sjöscoutkår var ombedda att bygga en portal genom vilken kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia skulle göra entré på väg mot slottet.



Arbetet med portalen påbörjades under lördagen och slutfördes på söndagsmorgonen strax innan kungaparet skulle anlända. Scouter från Träkvista och Färingsö Sjöscoutkårer bildade häck för att hälsa konungaparet välkomna till parken.



Ett par scouter assisterade även kungen vid plantering av ett nytt äppelträd i parken.

Försäljningsgänget

Under hösten arrangerade vi under Margaretas glada tillrop loppis i vår lokal Skåken. Många saker fick vi till skänks och många var det som kom och fyndade under helgen. Vi tackar alla som på ett eller annat sätt har bidragit.



Tusen tack till alla inblandade!

Myskväll för ledare och seniorer



Fredagen den 20 november träffades 23 ledare och seniorer i Ekebyhovs slott för en trevlig kväll med fantastisk mat.

När vi anlände till slottet började vi med ett vackert, kyligt men tänkvärt ljusspår i parken. När vi kom in i värmen bjöds vi på *Kryddvarm äppelmust med västerbottensnittar*, mummmms....

När alla hade samlats så satte vi oss till bords och blev serverade *Rotfruktsgratäng och slottsstek med kött från Adelsö*, när faten var länsade var det dags för efterrätt. *Frusna lingon med varm kolasås och vaniljglass*, en fantastisk kombination av smaker.

Allt detta avnjöts i en härlig slotts atmosfär med höstfärger och värmeljus (batteridrivna för säkerhetens skull). Tack till Emma och Bitte som höll i mat och dekoration.

Kafeehelg Ekebyhovs-slott 29-30 november 2008

Båda dagarna bjöd på fint väder och vi hade ganska mycket besök i kafeet.

Alla scouter och föräldrar lämnade härligt hembakat bröd till slottet och jag fick samma underbara hjälp som varje år av Er föräldrar.

Många som är med och hjälper till kommer tillbaka år från år och det kan ju bara betyda att vi har det trevligt, eller hur?

Helgens musikprogram :

På lördagen spelade Lasse Törnqvist Sweet Jazz Trio i Wrangelska salen

På söndagen spelades det Julmusik av Mälarstråkarna från Lovö

Vi smyckade borden med värmeljus med batteri i då det var 1:advent på söndagen, det såg trevligt ut.



Träkvista Sjöscoutkårs Julavslutning HT 2008

I Ekerö K:a

Vi avslutade Höstterminen 2008 på traditionellt vis i Ekerö K:a under första hälften av December. Vi startade med Fackeltåg traditionsenligt från Hembyggdsgården och tågade traditionstryggt till själva kyrkan.

I kyrkan njöt vi sedan av traditionella julsånger, traditionellt uppläsande av julevangeliet av tillhörande präst och patrullscouterna som traditionsenligt avlade scoutlöftet. Vi fick också lyssna till det icke så traditionella framgångarna med att börja bygga ett nytt scouthus! Dessutom så berättade avdelningarna lite kort (och i vissa fall traditionellt) om vad de ägnat terminen åt.

Efter ceremonierna i kyrkan så avnjöt vi traditionsenligt glögg och pepparkakor utanför kyrkan under den vackra decemberhimlen!

Arrangemangsgänget

Uppvaktningar 2008



Träkvista Sjöscoutkår uppmärksammade på julavslutningen i Skåken följande jubilarer:

Stefan Cederberg 50 år - Scouttröja i laminoull

Ewa Larsson 50år - Scoutväst

Nicklas Mattsson 40år - Yxa

Walle F 20år - Träkvista kår T-shirt

Personer som ej var närvarande uppvaktas vid ett senare tillfälle.



Ett stort Grattis till er!

2008 års Ungdomsledarstipendiat

I slutet av december 2008 fick Johan Nilsson, ledare på Havsörnen mottaga Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium, en utmärkelse som han delade med en ledare från Skå IK.

Motiveringen till utmärkelsen var:

"Johan Nilsson får ungdomsledarstipendiet för sitt engagerade ledarskap i Träkvista sjöscoutkår. Genom sin livserfarenhet och sitt trygga ledarskap stimulerar han yngre förmågor att kliva fram och ta nya uppgifter."



Kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg (fp) delade ut diplom och blommor till stipendiaterna



Träkvista Sjöscoutkår har genom Bitte även i år sålt tulpaner från Alverbäcks

Detta ger ett bra tillskott till vårt husprojekt som numera inte är ett projekt utan verklighet 😊

Vi tackar Alverbäcks som skänkte oss toppenfina buketter!



Träkvista Sjöscoutkårs St: Georgsfirande VT 2009

Vid nya scoutlokalen

Vi firade St: Georg på en ovanlig och icketraditionell måtta utanför vår fina nya blivande scoutstuga vid Rörmarens strand. Detta eftersom både Ekerö OCH Ekebyhovskyrkorna var/är under ombyggnad! Den var också icketraditionell på så vis att Robin Hills-fonden inte delade ut några stipendier och programmet för kvällen var utomhus!

Vi fick se en ny variant på St: Georg lustspelet, i kortare form från en galax långt låååågt bort...

Vi lärde oss mer om St: Georg genom en tipspromenad med kluriga frågor, där vi gick i åldersblandade grupper.

Avdelningarna redogjorde glatt hur deras termin dittills artat sig och Kårordförande berättade om hur husprojektet fortskridit så långt!

Krister Skånberg, representant från Ekerö församling, passade på att gratulera till husprojektets fortskridande dittills och öppnade för ett fortsatt framtida samarbete kring lokaler.

Vi avslutade så med att grilla korv och dricka saft, där frivilliga bidrag till huset kunde lämnas.

Arrangemangsgruppen

Valborg



Visst arrangerade vi återigen Valborg i Ekebyhosvsparken!
Det engagerade många av kommuninvånarna som från alla håll kom och firade med Träkvista sjöscoutkår.

Som vanligt fanns det servering med kaffe och korv, popcorn, chokladhjul lotterier och i år även brända mandlar. Barnen fick chansen att pröva lyckan i fiskdammen. De olika avdelningarna arrangerade lekar och aktiviteter i parken. Vi tror att vi lyckats locka fler till parken som uppskattar vårt arrangemang , både barn och vuxna.

Vi tackar våra sponsorer som hjälper oss att genomföra detta växande arrangemang.

Tack!

Majblomman



Minior och juniorscouter har under april månad sålt majblommor! Detta är ett sätt för scouterna att bidra till att hjälpa barn i vår kommun som behöver stöd och ekonomisk hjälp. Ni som har sålt majblommor skall känna er hedrade som genom er försäljning hjälpt andra barn med behov.

I år premierades de scouter som sålt extra många majblommor, vi tackar Jonatan, Samuel och Fredrik speciellt som sålt så många majblommor.

Även Träkvista Sjöscoutkår får bidrag av de intjänade pengarna som vi kommer att använda till vårt nya hus! På så sätt har du bidragit även till det!

Och du som sålde fick också en slant! Vad gjorde du för kul med dem?

Hoppas att du vill sälja nästa år igen!

Robin Hills Minnesfond

När patrullscouten Robin Hill gick bort 1999 startades en minnesfond i hans namn i Träkvista Sjöscoutkår. Fonden har som syfte att en gång om året till en god patrullscout till minne av Robin Hill dela ut ett stipendium i form av diplom och en ryggsäck.

2009 års stipendiat blev Filip Berglund och motiveringen löd:

Filip har den sanna scoutandan med ett leende till var och en och en hjälpande hand till den som behöver. Hans glädje att ta sig an de uppgifter han möter på vägen smittar av sig på omgivningen.

Filip är en äkta scout i själ och hjärta!

*När en blomma bryts av
i sin vackraste blom
Då blir marken så trist
och så fruktansvärt tom
Men kanske ändå
att det någonstans finns
en äng eller undangömd skreva
Dit blommor som brutits för tidigt får komma
och fortsätta växa och dofta och leva...
Atle Burman*

Om du vill lämna ett bidrag till Robin Hills Minnesfond kan du sätta in det på Träkvista Sjöscoutkårs bankgiro nummer 5038-5871.

Märk talongen med

”Robin Hills minnesfond”.

Alla bidrag emottages tacksamt!



Vårt husprojekt

Från vision till verklighet

Sedan våren 2003 har vi jobbat mot visionen ett scoutus på Ekerö och plötsligt hände det.....

Under hösten 2008 arbetade vi med arrendekontrakt, bygglovshandlingar och kontakt med kommunen i dessa ärenden, vi fick även ryktesvägen höra att Ekerö kyrkliga samfällighet planerade att bygga om pastorsexpeditionen och ungdomslokalerna vid Ekebyhovskyrkan och att de då kanske skulle byta ut de nuvarande (dåvarande) lokalerna mot helt nya. Men vilken var tidsplanen? Ca 6-18 månader bort i tiden trodde ryktet...

I slutet av november fick vi en påringning från en företrädare för kyrkan som frågade om vi var intresserade av att förvärva hela eller delar av lokalerna, naturligtvis blev vi intresserade, men vad skulle det kosta och när skulle det ske i tiden? Prislappen var inte klar men det skulle nog bli en överkomlig summa. När det gällde tiden så skulle husen vara borta i mars månad 2009.... ca 4 månader från första kontakten.

4 månader och vi som inte hade något färdigt arrendekontrakt för tomten och inte heller något bygglov, dessutom skulle marken schaktas för att ge plats för en grund när väl träd och buskar var röjda, skulle det vara möjligt att hinna? Och hur skall vi kunna finansiera detta?

Nu blev det bråttom, husgruppen hade kontakt med varandra varje dag och möten minst en gång i veckan, efter 2 veckor sa vi JA till att ta över lokalerna fortfarande utan att något av ovanstående problem lösta men en tro på att det skall gå att lösa.

Husgruppen kallade föräldrar, scouter och ledare till ett informationsmöte i mitten på januari, där beskrevs visionen och de närvarande tillfrågades om kåren skall satsa på att ta över kyrkans lokaler eller är det dags att dra i handbromsen och hoppa av? Svaret var enhälligt, FORTSÄTT!

Nu höjdes tempot ytterligare lite grann, arrendekontraktet skrevs, nya ritningar för bygglovet, kontraktssamtal med kyrkan, offerter på schakt och grund, kontakt med Ekerö energi om elanslutning och mycket mycket mer. I februari var det dags att först markera var tomten och huset skall vara och därefter träffades vi på den nya tomten för att röja bort träd och buskar.

I början av mars var bygglovet klart och grävskoporna kom för att börja förbereda för grunden, redan efter ett par dagars schaktande konstaterades det att delar

av marken inte hade tillräcklig bärkraft för att klara huset, pålning var det enda alternativet.

Efter knappt 3 veckor var grunden klar och marken runt omkring var förberedd för att kunna ta emot huset, nu låg vi före kyrkans tidsplan.

Den 1:a april var det så dags att börja flytten av lokalerna från Ekebyhov till vår tomt. Två dagar tog det att flytta hela huset och ställa det på plats på grunden, varpå vi fick bygga väggar där tidigare kyrkan och skyddsrummet hade anslutit till byggnaden.

Under våren monterades större delen av plåttaket och under sommaren har flitens lampa lyst i huset och målet är att scouterna skall kunna börja verksamheten den 1:a oktober och det ca 10 månader efter den första kontakten med kyrkan.

Tack till alla ni som på ett eller annat sätt stöttat arbetet med material, idéer eller arbete. Utan er hade detta inte varit möjligt att genomföra.





KUL'S sida

Utbildningar 2008/2009

- Maria Sandberg har gått tre kurspass under Växtkraft
 - *Trygga möten
 - * Mångfald
 - * Krishantering
- Alexandra Danelöv från SSF kom vid två tillfällen och höll en grundläggande ledarutbildning i Skåken.
Den 4/11 och den 15/12.

Deltagit har

Anna Lindgren

Susanna Irborg

Anders Lejnefors

Johan Nilsson

Vivi Nygård

Katrin Gilsen

Ewa Larsson

Håkan Oljebrink

Samt några ledare från Färingsö sjöscoutkår

- Erik Marthinsen och Maria Sandberg har deltagit på en inspirationshelg på Kjesäter
- Andreas Marthinsen , Erik Cederberg och Bella Espenberg har gått ALU på Vässarö
- Erik Cederberg har gått Äventyrskursen
- Andreas Gustavsson och Holger Cederberg har deltagit i Blå Hajk Jägarna.
- Anna Lindgren har gått Explorer Belt i Polen
- Anton Alverbäck har gått gitarrkurs
- Den 24/8 hölls ett informationsmöte för intresserade förhoppningsvis kommande nya ledare där det också gavs ett smakprov på det kursutbud som bjuds.

Låt oss tillsammans inspirera dig att gå
på kurs!



Kåravslutningen 2009

Årets kåravslutning skiljer sig i år från vad vi tidigare har gjort.

Vi har ju fått den fantastiska möjligheten att förverkliga kårens dröm- **ett eget hus!!!**

Under våren har det skett fantastiska framsteg i husbygget!
Och varför inte tillsammans inviga det? Jo det är precis vad årets kåravslutning kommer att handla om!

Vi inviger huset!!!

Tanken bakom invigningen var att vi skulle passera de lokaler Träkvista sjöscoutkår har haft under sin verksamhet.



Seniorlagen GabbaGabba och UMS träffades utanför Träkvista skolan där kåren hade sin verksamhet under 70-talet. Vi startade sedan marscheringen mot vår nästa lokal, **Tranan**. Här mötte vi upp våra tappra juniorer, Hajarna och Havsörnarna! Tranan har Träkvista Sjöscoutkår använt sedan 1996.

Efter liten paus begav vi oss i ett tågande sjungande led av glada scouter mot vår tredje lokal **Skåken** som kåren har haft sedan börjar på 80-talet då kåren då medlemsantalet ökade kraftigt. En flytt från Träkvista skolan till Skåken.



Här träffade vi på kårens
yngsta scouter, Vita Örn!
De väntade ivrigt på att
marschera med oss mot vårt
nya hus! Vid Skåken fick det
bli en liten dricka paus!
Vi passerade Ekerö Centrum
med sjungande scouter!
Vinkande bilister och
tutande bilister var roligt!



När vi kom till vårt Nya Hus möttes vi av glada föräldrar och syskon. Vi hade en ceremoni, hissflaggning samt en sång, Scoutsången!
Vi delade denna dag tillsammans med våra scouter, föräldrar och syskon.
Det blev även korvgrillning, mums! En eftermiddag med många skratt!

Efter allt detta vill jag nu avsluta med att Huset är officiellt INVIGT!!!!





Showhat 2009

Veckan efter midsommar var det dags för årets kårläger. Tidig på söndagsmorgonen samlades förväntansfulla senior, patrull och juniorscouters vid Tekniska Högskolan för att åka med SL buss åka norröver mot Singö och Ellan. Efter lite strul med vilken buss de skulle ta, var alla ombord och resan kunde börja. Årets kårläger var förlagt till Vässarö. Några ledare var redan på plats på ön efter att gått ALU-utbildning veckan innan, andra hade kört upp allt lägermaterialet under morgonen. När scouterna anlände till Ellan med buss var allt lastat och klart att kliva ombord på båten för sista biten av resan. Vi var ca 50 scouter och ledare som slog upp vårt läger på en av Vässarös vackra lägerängar. Snabbt restes tälten och sedan började vi bygga lägerkök, flaggstång, portal mm. Första dagen gick åt till lägerbygget.

Programmet för veckan började att alla gick vildmarksspåret och de flesta patruller löste med lätthet alla uppgifter. Den svåraste var nog när vi skulle lyfta upp en tung sten ur vattnet för att kunna läsa en lapp som fanns på dess undersida. På kvällen var det lägerbål. Dagen där på var det dags för vår första segling och paddling, de skulle bli många fler, eftersom vi rätt ensamma på ön fick vi mycket tid med båtarna.

Dagarna följdes av ytterligare segling, paddling. Bad, flottbygge och klättra stod även på programmet.

Med alla våra "gröna kortare" (certifierade klätterinstruktörer) gavs också möjlighet till stolphopp och backklättring. Vi fick även bevittna ett nytt rekord av Adela på Havsörnarna – hela 29 backar. Fler kunde det tyvärr inte bli eftersom hon då kommit över säkerhetsvajern och det tillät inte våra ledare. Andra rekord vi lyckades slå var hur många scouter som ryms i telefonhytten ner vid expeditionen – 16 scouter fick vi in.

På onsdag anlände våra minsta scouter – ett härligt gäng som snabbt kom in i lägerlivet. Med ledare var vi nu över 80 scouter på ön. Nicklas i köket fick mer att

göra – alla ville ha mat samtidigt och mycket. På kvällen hade vi vårt andra lägerbål – välkommen bålet för miniorerna. Den första dagen hade varit lång för våra minsta scouter och de var inte svårt att somna efter en sådan dag.

Vi hann även med några intressanta improvisationsövningar. Hur får du till exempel någon att flytta från en bänk. Är det att erbjuda på en färsk kråka utpetade från näsan eller att fråga om hjälp med att klia på ryggen och kanske lite längre ned.

Naturligtvis gick vi Trapper spåret där vi klättrade upp för bergssidor med hjälp av rep, repstegar, surrade stegar och även vinschade oss upp i en "hiss". Vi tog oss över bråddjup på olika typer av broar samt beskådade en del av de fällor som användes av pälsjägarna förr i tiden. Avlutningen är en färd på en linbana som börjar ganska högt upp.

Mot slutet av lägret var det dags för SMS, det alltid så eftertraktade! Vi samlades i Kyrkan där vi bjöds på många fantastiska artister. Vann gjorde denna gång Josefine i hård kamp mot tjejgruppen (Adela, Tess, Amanda och Vera). Anklagelser framfördes genast att juryn påverkats för mycket av rumpvickningar.

På lördag kväll avgick patrull efter patrull på ljusspåret – det vägen som ledde fram mot vårt avslutningslägerbål.

Sista dagen var det bara att packa ihop tälten och riva köket, kliva ombord på båten till Ellan och sedan ta den förbokade buss tillbaka till Ekerö och det nya scouthuset.

Allt som hände i lägret, ryckte och skvaller kunde vi läsa mer om i lägertidningarna som några ledare och seniorscouter skrev om nätterna.

Ledareteamet för Showhat 2009.
genom Johan & Håkan



Vita Örnens Hösten 2008

Solen gassade på ett ännu somrigt Barris och ett stort gäng nyvaknade och förväntansfulla barn och föräldrar samlade sig kring lägerbålsplatsen. Det var alltså sant, de här tossiga ledarna tänkte ha scoutmöte kl 9.00 på söndag morgon! Mycket riktigt. *"Vi är (morgon)pigga, vi är små, men vi kämpar bra ändå. Ropen skallar när vi trallar, Vita Örnens vi oss kallar!"* ekade snart över Rörmaren och så var terminen igång. Denna första morgon blev det organisationslek med föräldrarna, paddling och pinnbrödsgrillning. På följande Barrismöten ägnade vi oss åt båtvet, seglingsteknik, allemansrätt med häftiga sketcher och mycket paddling och optimistsegling.

Med hjälp av suveränt föräldrastöd kunde vi hålla hög nivå på programmet och närvaron bland scouterna var fantastisk.

Vi gick in i oktober med möten i och utanför Tranan. BP's liv spelades upp i en omvälvande sketch och vi laddade för Trä-Fä-Tävlingen med knopar och livlinekastning. Vi besökte Färingsö under en härlig söndag och fick med oss hornet hem. Helgen därpå pysslade vi med stormkök och fotogenlykta och firade segern i Trä-Fä- med läckert tilltugg i olika stormkökskastruller. På höstens hantverksmöte brände vi soljor och knöt macramé så det stod härliga till.

I november träffade vi på två scouter med olika slags packning och vi lärde oss i alla fall vad man *inte* ska packa med till hajken. Vi tränade förbandsläggning och mumifierade patrullkamrater med hjälp av toapapper. Vi mätte våra personliga mått och lärde oss om olika slags verktyg med egg.

I slutet av november drog vi till L13 på Lovö och mötte den första snön. Detta hindrade oss inte att laga mat på stormkök och sjunga och grilla kring en värmande lägereld. Framåt natten blev det visning av den film som vi vann på Trä-Fä-. En härligt mysig stughajk med ett gäng riktigt kända scouter!

Vita Örnens termin avslutades med en rafflande 7-kamp i grenarna sänka penna i flaska, kast med hansalina, gissa scoutlåtar, göra scoutlilja med chokladsås, blåsa pingisboll, frågesport om scouthistoria och stuvning av sovsäck i fodral. Vilka vinnare!

Kåravslutningen i Ekerö kyrka var stämningsfull och Vita Örnens kunde gå till halvtidsvila efter en händelserik, intensiv och inspirerande termin.

Vi som trivdes under hösten var:

Mörtarna

Frida
Sandra
Emma
Gustav K
Rasmus
Hampus

Flygfiskarna

Johan B
Fredrik
Isar
Vilma
Elin
Emelie

Humrarna

Mathilda
Erica
Thea
Arvid
Samuel
Gustav H

Pansarhajarna

Johan M
Alfred
Felix
Moa
Hanna
Denise
Bianca

Ledare: Johan, Sanna och Anders

Föräldrar: Minst 2 per möte. Ett fantastiskt engagemang och en härligt positiv anda!



Vita Örnen Våren 2008

I januari körde samma glada gäng igång vårterminen på Tranan med förstärkning av vår nye scout, Tobias samt två ledarassistenter Erica och Alexander som mycket snart passade förträffligt in bland resten av gänget. Vi öppnade upp första mötet med julgransplundring och dans kring julbock

och med en favorit i repris, 7-kamp!

På vårt skridskomöte på Tranholmen veckan därpå låg det 5 cm vatten ovanpå isen men det hindrade inte oss från att lära oss om isvett och pröva på att använda ispik och isdubbar. Skridskoåkningen blev det dock klenst med, men kast och räddning med hansalina och den roliga isdubbstaffetten kunde vi ändå genomföra med hjälp av pulkor som vi låg och drog oss fram på. Ett möte några veckor senare stod vädergudarna på vår sida och vi fick en andra chans att åka skridskor vid Tranholmen. Isen var perfekt och vi kunde njuta av de förträffligt plogade banorna.

I februari och mars blev det en del inomhusaktivitet där bland annat Johan berättade om scouting i andra länder och visade bilder från många av de internationella lägren han varit på. Vi fick höra mer scouthistoria och följa BP's liv och hur flickscouterna bildades. Naturligtvis hade vi mer hantverk med läderarbeten och macramé men introducerades också till chiffrens mystiska värld. Under ett av februarimötena rörde vi på nya tomten. Ett lika entusiastiskt gäng är svårt att hitta! All sly försvann i ett nafs. I mars åkte vi alla och badade i Sundbybergs simhall. Ett riktigt höjdmöte där näst intill alla scouter klarade av att ta simborgarmärket. Det lovade gott inför seglings och paddlings-säsongen!

I slutet på mars tränade vi mer på knivhantering och sjukvård samt förberedde oss inför hajken genom att bland annat plocka ihop varsin förstahjälpen necessär med plåster, rengöring och annat som är bra att ha när olyckan är framme. Vi fick också besök av en gårdstomte som varnade oss för vad som kan hända om vi inte skötte om honom ordentligt.

Vårhajken hade vi återigen på Lovö, men i stugan Kåken. Även denna gång hade vi snö, men nu av ett betydligt våtare slag. Temat på hajken var olika väsen i folktron. Chiffren som vi löste gav oss vägledning hur vi skulle blidka gårdstomten och skydda oss på andra sätt. Det var naturligtvis att koka gröt till tomten och tillverka en skyddsamulett. Temat följdes även upp i patrullernas sketcher vid lägerbålet, de var både roliga och lite läskiga. Sov gjorde vi i hängmattor som några av ledarhjältarna monterat upp, men som svor att det skulle de aldrig göra igen.

Under april och maj hade vi alla våra möten utomhus. Vi hade ett möte med skattjakt där vi använde skiffer och spårtecken. På nästa möte lärde vi oss mera om spårtecken, men även om spår i naturen från djur, och passade på att gjuta av ett rådjurspår i gips.

Vi hade förmånen att bli inbjudna till juniorernas majblommemöte med många roliga lekar och lite allvar, när juniorledaren Eva berättade om syftet med att sälja majblommor. I slutet på april fixade vi våra båtar med toppenbra vägledning av Göran. Resten av scoutterminen paddlade, seglade och knopade vi för glatta livet. Och hade en strålande terminsavslutning med paddlingsutflykt till Lovö där vi grillade korv och myste.

Vi som hade roligt tillsammans under våren var samma gamla gäng som under hösten plus Tobias, Erica och Alexander samt även denna termin med förstärkning av fantastiska föräldrar.

Havsörnarna HT 2008/ VT 2009



Vi startade höstterminen med att segla optimistjolle segla och paddla kanadensare på Barris. Vi hann även med att en kväll pröva på storrissarna. En lördag med fint väder tog vi en lite längre paddeltur i Tappstömskanalen, vi gjorde ett lunchuppehåll och kokade soppa på stormkök. I början av oktober, när det börja bli mörkt och båtarna tagits upp land, var det dags att gå inomhus. Vi arbetade med kniv, såg och yxa. Målet var att alla skulle kunna få sina knivbevis innan vår hösthajk. Hajken var förlagd till Sherwoodskogen, dvs. den som ligger på Lovön alltså. Förutom många Havsörnar var Robin, Mario och Sheriffen av Nottingham där. Alla var de på jakt efter skatten. För att hitta den behövdes kunskaper i hur man löser ett skiffer. Som avslut på terminen åt vi popcorn och såg ett bildspel med bilder från några av våra möten. Vi nådde vårt mål: alla klarade knivbeviset! Märket delades ut på julavslutningen i Ekerö kyrka.

På Trä-fä-tävlingen ute på Färingsö fick vi pris för bästa junior patrull, bra jobbat!

Vårtermin började med att vi gick igenom säkerhet och kunskap om is. Allt för att vi säkert skulle våga oss ut Mälarens isar. Utrustade med isdubbar, pikar och extra kläder i ryggsäckarna tog vi oss ut på de plogade banorna vid Tranholmen.

Varje möte inleddes med någon lek där samarbete i patrullen var viktigast inte att vinna, tex så skulle man leda sina kamrater i ett led framåt, den som leder står sist och alla utom den som leder ska ha förbundna ögon. Det var roligt och lärorikt! Vi hade ett hantverksmöte där alla jobbade febrilt med olika saker, bestickspåsar, hajkbrickor, makramé etc. den kvällen gick alldeles för fort!

På våffeldagen så gräddas det goda våfflor och spelades spel, det var nog terminens populäraste möte.

Inför majblommesäsongen så bjöd vi in Vita Örnar och Hajar till ett gemensamt möte i Tranan. Programmet bestod i att i blandade patruller klara av de vanligaste scoutaktiviteterna tex.; kasta livlina, kasta stövel, knopslagning, vattenbärande, sätta ihop ett stormkök med förbundna ögon och en frågesport. Alla fick sen också information om varför och hur vi säljer majblommor och de som ville fick ta med sig

blommor att sälja. Roligt att träffa så många glada och pigga scouter!

Vi förberedde oss också för utomhussäsongen med att lära, knoppar, kompass och att läsa sjökort. Båtarna måste dock vaxas och förbereddast innan sjösättning. Under våren hann vi med paddling och segling.

Vi avslutade vårterminen med en heldagssegling med stortrissarna. Vi seglade ut från Baris i riktning mot Drottningholm med lunch på Skatholmen.

Ledare: Ewa, Vivi, Johan, Ann, Håkan, Katrin

Scouter: Adela, Alfred, Amanda, Anneli Annie, Anton, Elin, Emil, Felix, Filip, Philip, Jakob, Julia, Kelly, Kristina, Martin, Mattias, My, Oscar, Rolf, Sarah, Tess, Vera och Vidar. Axel, Avan



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Junior Scoutavdelning Hajarna hösten 2008 och våren 2009

Vi hade under terminen 15-17 scouter. Efter sommarens fröjder fortsatte vi veckomötena med diverse segling och kanotning kring Barris. Det var en del kanoter som välte och alla började förstå hur man seglar trissarna.

När båtarna tagits upp flyttade vi in i Tranan igen och hade diverse tävlingar i hur vi eldar och kastar m.m. Mat i olika former var ett återkommande önskemål som inte så sällan blev verklighet. Vi tittade också en del på båtdelar, navigering och surring/knoper med hjälp av massor av snöre och blompinnar.

Vi försökte få till en hajk men den gick inte att få in i ledarkalendern så beslutet blev att vi tar fler nästa termin.

Vi hade också kårgemensamma inslag med lägeråterträffen och ett par uppskattade möten då fullriggarens ledare kom och presenterade en spionhistoria med oväntad upplösning. Chiffer kan vara bökiga!

Efter vintervila med julmat och annat för alla fortsatte vi på Tranan med skridskoåkning och bad, tyvärr fick vi inte prova klädsim p.g.a simhallens veto. Vi fortsatte med karta och kompass, och säkerhet till sjöss/sjöräddning.

Vi hade ett gemensamt möte med Havsörnen och en planerad gemensam hajk med dem som tyvärr ställdes in då endast ett fåtal kunde närvara.

När det började bli någotsånär varmt i skogen hade vi en vindskydds hajk i Lovöskogarna. Från maj framåt var vi återigen tillbaka på Barris med diverse båtverksamhet.

Hajarna var olika till antal och indelade lite olika under terminerna men vid avslutningen såg patrullerna ut så här:

Pigghaj



Ebba
Nathalie
Oscar A
Tobbe
Pontus

Kråshaj



Jonathan
Kitija
Viktor
Gabriel
Frida
Theodor

Vithaj



Ida
Amanda
Oscar L
Martin
Niklas

/Ledarpatrullen Wobbegong

Fullriggaren Høstterminen 2008

En kortare sammanställning av patrullscoutavdelningen fullriggarens göranden och äventyr.

Høsten började med... ja høst såklart!

Vi ägnade oss flitigt åt segling och klämde även in en seglingshajk innan mörkret lade sig över oss alla som en stor våt filt.

Till skåken bar det sedan av för våra fortsatta möten. Åter igen blev det ett mycket uppsakattat resemöte där vi använde oss av det fantastiska smidiga färdmedlet finlandsfärja för att hjälpa riksbankschefen på traven med att kränga sig ur den kvävande ekonomiska krisen genom att bedriva lite handel mellan olika destinationer så som: Mumindalen, Stureplan, Hogwarts, San Boronbon, Internet och Atlantis. Patrullerna lyckades samla ihop en anseilig summa pengar som överlämnades till riksbankschefen på resan tillbaka till skåken. Olyckligtvis så spelade han bort alltihop på kasinot ombord på färjan.

Vi hade även alert förutsett att våra vänner ute i världen också var i behov av ekonomiskt stöd. Därför knackade vi dörren och gjorde en pantinsamling runt om på Ekerö. Beloppet skänkte vi direkt till Scoutfönderna.

Hela avdelningen tog sig en funderare på hur det egentligen är att ha ett handikapp. Det resulterade i att vi hade en organisationstävling där patrullerna fick ha lite olika handikapp, någon var döv (Hörselskydd med mp3 spelare och musik) andra kunde inte använda armarna (bakbundna) och några hade svårt att gå på egna ben (spjälade bägge benen) och vissa fick pröva att vara blinda (för bundna ögon).

Det blev en intressant, jobbig och lärande erfarenhet, fast vi hade rätt kul också.

När julen närmade sig noterade ledarna att det var en viss arom på läsidan av avdelningen och det blev en resa till Södertälje och ett härligt julbad innan vi tog på oss luvan och gjorde jul- och nyårsuppehåll.

(Naturligtvis gjorde vi mycket mer än så under vår termin men detta är vad som jag de facto minnes i skrivande stund)

De glömda terminernas ande

Darth Weird

Patrull Amsterdam

Fullriggaren

Fullriggaren VT 2009

Innan man vet ordet av så har ytterligare en termin passerat och minnet med den.

Men hur som helst så började våren med vinter(?) och framför allt med att möjligheterna med ett nytt scouthus började hägra för oss.

Fullriggaren ägnade på mötena sig lite förstrött åt eldning och chiffer innan det otroliga hände och vi fick följa med den berömde äventyrar-
arkeologen Indiana Croft på en expedition i Viksjö tillsammans med
scouter ifrån Viksjö...

Det visade sig snabbt att i den lilla byn Sandvik i Viksjö hade
utvecklingen stått nästan helt stilla sedan femtiotalet och scouterna
tvingades in i en knepig och omständlig övertalning för att få traktens
länsman att gå med på att låta Indiana Crofts expedition få tillgång till
området och fortsätta sökandet efter Greve Gryomanóvs skatt som
planerat. Länsmannen gillade nämligen inte utbölingar.

(Ja di' däringa utbölingarna, di' ställer ju' bare te' med problä'm...)

Första kvällen tog alla in på det lokala värdshuset och fick mat och logi
för natten som Indiana betalade för. Där på värdshuset träffade vi lite av
lokalbefolkningen där också den berömda vampyrjägaren Vanja Hälsing,
som kommit till området för att leta efter vampyrer men inte hittat några
och beslutat sig för att resa hem till Hälsingland och börja odla kålrötter
istället.

När morgonen grydde och alla skulle äta frukost var Indiana dock
spårlöst försvunnen och nu blev det knivigt då ingen hade pengar för att
att betala för maten.

Lite släpande av ved och vatten åt värdshusvärden löste dock problemet
tillfälligt och en patrull hjälpte traktens postiljon att leverera några brev
som han (med sitt fruktansvärt dåliga lokalsinne) inte själv lyckats med
och fick en slant för besväret.

Efter att ha pratat med traktens bönder, fåraherdar, så började vissa
frågor dyka upp...

Varför verkar alla så ovilliga att prata om ruinen Gåseborg?

Varför har alla vitlök på sig jämt och vitlök i maten hela tiden?

Vart tog Indiana Croft vägen?

Och vem är egentligen den där vitlöksallergiske rumänen som gräver
efter skatter uppe i den gamla borgruinen?

Ett par patruller återfann en del hiistoriska dokument som visade sig vara bitar av den gamla Henrikskrönikan ifrån 15- och 1600-talet. Dokumenten var i dåligt skick men de verkade nästan alla omnämna viktiga händelser i byns historia, delar om den rumänska Gryomanóv-ätten. Många bitar nämde Gåseborg och fragment av hårresande



kettil døde. Alfhred døde. Magnhild døde. Heru
Jonsson undkome illa sargad. Icke mening
som i efvterhand se ljus. Fader Guillbert
ttmässsa för att onskans makter förd
rr Jonsom døde i Henrikstorps klos

berättelser som återgav ondska och död.

Det verkade onekligen mycket oroande och det gick inte att blunda för känslan att det verkligen fanns någonting där ute... något okänt... något ondskefullt...

Lördag kväll tog vid och var alla övertygade om att det härjade en vampyr i trakten.

Efter middagen gav sig värdshuspigan ut för att hämta en famn ved och det var det sista vi någonsinn såg av henne. Det fasansfulla skrik vi strax efteråt hörde fick fönsterrutorna i värdshuset att skälva.

Nu tog Vanja Hälsing över kommandot och förklarade sin teori, nämligen att det var en vampyr som härjade och att allt pekade på att den bodde i borgruinen.

Länsmannen var inte lika övertygad och medade att vi borde söka råd hos klockgubben Bengt Larsson som bodde i närheten. Han skulle vara gammal och klok, berättade länsmannen, faktiskt så visste han inte hur gammal gubben Bengt egentligen var bara att han var gammal.

Länsmannens farmorsmor hade för länge sedan också berättat om klockgubben Bengt och att han redan då var mycket gammal.

Vi lyckades hitta Klockgubben som visade sig bo innuti en mycket stor ek och han visste besked. Det var ingen vampyr som låg bakom alla försvinnanden utan en mycket ondare andeväsen som under många århundraden av och till hemsökt trakten och livnärt sig på befolkningens livskraft och blod.

Våra kors, vässade pålar och vår vitlök fick vi slänga åt idan och i stället tog vi facklor och följde med Klokgubben Bengt upp till borgruinen. Tillsammans med honom var vi i livsenergin starka nog att med Klokgubbens magiska krafter utmana och fördriva den uråldriga ondskan ifrån vår dimension.

Sagt och gjort. Vi fattade allt vårt mod för uppgiften och trots att vissa av oss skakade av rädsla och andra nästan vände och flydde så stod vi alla upp bakom Klokgubben i den magiska kampen som följde när han fångade in det ondskefulla andeväsendet i sin magiska cirkel. Stenar på marken började ryka och plötsligt sken den nattsvarta himmelen upp i en otrolig kraftmätning mellan magiska energier när ondskan sökte fly sin fångenskap. Länsmannen gjorde, av lukten att döma, i sina länsmannsbyxor och den milde värmländske Postiljonen svimmade nästan när Klokgubben Bengt Larsson bringade natthimmelen att rämmna och han öppnade en portal till de yttre dimensionerna och förvisade för evigt ondskan ifrån vår värld.

Det var en av våra hajker det...
i vanlig ordning får vi inte plats för mer.

De gångna terminernas ande
Darth Weird
Patrull Amsterdam
Fullriggaren

Gabba Gabba

Under HT-08 så har vi haft det väldigt mysigt och roligt. Många tårar, skratt och blivande minnen. Vi har gjort allt som möjligen gick att genomföra. Vi har haft slö segling men även mer "effektiv" segling i form av små tävlingar. Även fast att vi är scouter så är vi tonåringar och vad gör såna, jo vi sitter, slöar och svullar chokladpudding i mass. Efter att chokladpuddingen var slut så var det dags för BBN. Eller snarare planering av BBN. Det var väl mer eller mindre kaos. Var dag när man öppnade mailen så fann man 34 mail att läsa och sen hinna svara på. Det blev missförstånd och en del elaka kommentarer som vi senare löste för att sänka den konstiga stämningen mellan GG och UMS. När väl allt var klart så blev det dags för BBN som var mycket roligt. Stressade Seniorer överallt och flera andra kårer. Mycket nya folk och en massa skratt. Vi spelade bandy också och diggade musik. När BBN var klart så firade vi med tårta. Den var goo. Sen blev det en misslyckad Sms-orientering. Då Tjejerna fick springa runt på halva Ekerö medan killarna endast sprang i ett visst område. Det var könsdiskriminering (eller en korkad planering). Sista mötet så kom tomtemor och delade ut paket. En del var stora, en del var små, en del var tunga en del var lätta och en del var fyllda till 80% av sten och en del var fyllda till 80% med papper. Vi dansade runt granen och fikade. Sedan blev det hej då men bara i cirka 2 veckor för sedan så var det dags för nyårsafton. Då träffades vi hemma hos Familjen Söder och lekte twister och hade det jätte mysigt, vi åt en riktigt god middag och kollade på grevinnan och betjänten. Efter alla fyrverkerier så kollade vi på film, en riktigt skräckis. En del gick hem och en del stannade för natten, klockan midnatt så fick vi besök av en väldigt sen deltagare. Det blev filmvisning oh sen somnade vi i en hög på varandra.

VT 09 kom med ett svullande av chokladbollar, det var otroligt gott. Sen fick vi med tillåtelse skrämna de små patrullisarna när vi klädde ut oss till zombies och jagade dom till Tranan. Vi fick bita folk och ha kul. Sen blev det våffeldagen och då måste man ju äta våffler så vi gjorde 12 liter smet och färjade den i olika färger, bland annat rosa och blå. Sen blev det kärlek och alla hjärtans dag så då blev det så klart en hjärtevaka som höll till i kungsängen. Där sålde dom killar (ren prostitution). Efter det blev det mer chokladbollar. Sen åkte 3 av oss ut till lidingö på videovaka(där dom INTE hånglade). Sen åt vi tårta som var grön och vissa åt lite mer än andra (dvs typ halva) och sen tyckte att det var äckligt. Efter det så tänkte vi hjälpa till lite så då byggde vi på huset en hel helg och åt pizza. Sen var de S:t Jojje vid det nya huset med utdelning av märken och en usel föreställning i form av Star wars... Sen var det invigning av huset, det var kul och det är allt vi gjort under 2 terminer. Ps, vi åt lite mer tårta och chokladbollar innan vi slutade säsongen. Ds.

Tack för verksamhetsåret 2008 - 2009

När jag nu sitter och blickar tillbaka på det verksamhetsår som just avslutas är det med glädje, värme jag minns verksamheten. Vi har bevisat att vi är kåren med Gemenskap och Engagemang vilket har lett till att vi nu även har ett jättestort hus.

Det är många som förtjänar att tackas för de insatser som de har gjort, på det sätt som de har bidragit med pengar, kunskap, tid, kontakter, ja kort sagt på alla sätt för vår verksamhet.

Ingen nämnd och ingen glömd brukar man säga men jag vill trots det speciellt tacka Erik "Knochen" Knochenhauer som tillsammans med husgruppen har jobbat med att författa och granska ansökningshandlingarna till allmänna arvsfonden och som resulterade i ett mycket generöst bidrag.

Även ett stort tack till alla ledare och assistenter som under året har fokuserat på vår kärnverksamhet, scouting samtidigt som andra har ägnat sig åt husbygge, för utan scouter behöver vi inget hus.

Nu står huset på plats även om det inte riktigt är klart (kommer det nånsin bli klart?), vilket är ett stort steg för scouterna på Ekerö.

Nästa steg är att fortsätta bygga och färdigställa huset, tomten och markerna runt om kring och till detta behöver vi din hjälp. Se vår hemsida www.trasjo.se för aktuella projekt och hur du kan vara med.

Stefan