

TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

SCOUTKÅREN MED GEMENSKAP OCH ENGAGEMANG!



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2009 - 2010

Första året i Träsjö-gården

Verksamhetsåret 2009 – 2010 är det första i Träsjö-gården. Träsket (scoutdelen) har vi använt flitigt även om inte allt är riktigt klart. Suset har använts till större samlingar, hyrts ut till föreningar och privatpersoner för möten, fester och olika arrangemang.

B-styrkan har träffats ca 1 gång i veckan och arbetat i huset och under ett par helger så har de fått förstärkning av föräldrar och scouter som har jobbat flitigt.

Avdelningarna har funnit sig till rätta i huset och de närmaste omgivningarna, lite lerigt var det i början men det blir bättre nu när gräset växer upp.

Skåken har vi återlämnat till kyrkan och en ny verksamhet har flyttat in där, Tranan använder vi till förråd tills dess att förrådet i Träsjö-gården är inrett med en praktisk förvaring.

Det är fantastiskt med ett eget STORT hus där vår verksamhet får plats.

Träkvista Sjöscoutkår 2009 - 2010

Träkvista Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet Nr 3026 i Birka Scoutdistrikt

Styrelsen för Träkvista Sjöscoutkår lämnar här verksamhetsberättelse för kårens 38:e verksamhetsår som löper 1/9 – 31/8.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Styrelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Ordförande</i> | Stefan Cederberg |
| <i>Vice ordförande</i> | Janina Westin |
| <i>Kassör</i> | Anders Alverbäck |
| <i>Sekreterare</i> | Lars Andersson |
| <i>Kårutbildare</i> | Bitte Hagdahl |
| <i>Ledamot</i> | Per Skoog |
| <i>Ledamot</i> | Vivi Nygårdh |
| <i>Ledamot</i> | Georg Niejahr |
| <i>Scoutrepresentant</i> | Vakant |
| <i>Scoutrepresentant</i> | Vakant |
| <i>Revisor</i> | Annika Fagerlund |
| <i>Revisorssuppleant</i> | Ewa Moore |

Till funktionärer för verksamhetsåret utsågs:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Medlemsregistrator</i> | Margareta Romilsson |
| <i>Internationellt</i> | Erik Marthinsen Georg Niejahr |
| <i>Hustomtar</i> | Thomas Otterskog Göran Lindgren |
| <i>Båtfogdar</i> | Ola Ljungqvist Jan Wännman Göran Lindgren Niklas Hagdahl Per Skoog Mattias Gustavsson |
| <i>Radio</i> | Stefan Cederberg |

Försäljningsgäng Margareta Romilsson
 Bitte Hagdahl
 Vivi Nygårdh
 Vivi Söder

Arrangemangsgäng Erik Marthinsen
 Georg Niejahr

Byggstyrkan Jonas Sundin
 Ola Ljungqvist
 Stefan Cederberg
 Niklas Hagdahl
 Thomas Otterskog
 Göran Lindgren

Sponsorgruppen Janina Westin

Lägerkonto Håkan Öjerbring

Huskonto Ola Ljungqvist

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 12 gånger.

Antalet aktiva medlemmar under året har varit mellan 150 och 180 st varav ca 120-150 st i åldern 7-25 år.

Tack till våra sponsorer 2009 - 2010



TULPANENS HUS



Add Profile
® corporate branding



Nå't Nytt



KNIVKULTUR AB
KVALITETSVALET
FÖR MATMÄNNISKOR



Försäljningsgänget

Under hösten arrangerade vi under Margaretas glada tillrop loppis i vår lokal Skåken. Många saker fick vi till skänks och många var det som kom och fyndade under helgen. Vi tackar alla som på ett eller annat sätt har bidragit.



Tusen tack till alla inblandade!

Myskväll för ledare och seniorer



Fredagen den 21 november träffades ledare och seniorer i Träsjögården för en trevlig kväll med fantastisk mat.

Vi började med att vandra runt i Träsket och läste tänkvärda citat då vädret inte inbjöd till ett ljusspår i närmiljön (lerigt...).

Vi serverades en utsökt (GI inspirerad) middag och njöt av att vi kunde vara i vårt eget hus och ha plats för denna typ av mysig tillställning.

Tack till er som arrangerade kvällen och lagade maten.

Kafeehelg Ekebyhovs-slott

24-25 oktober 2009

Detta år var det lite segt från början att få tag i föräldrar som kunde ställa upp och hjälpa till. Jag blev lite orolig där ett tag men.....det löser sig ju alltid och det gjorde det naturligtvis detta år också.

Vi fick in en massa gott kaffebröd av alla. Allt från otroligamästerverk i form av hembakta småkakor till goda matpajer. Det får ju inte serveras bredda smörgåsar längre på slottet så då har vi fått fram andra recept på t.ex matpajer som är färdiga och med fördel kan värmas i micron. Dessa pajer uppskattas av besökarna som ett komplement till de tidigare smörgåsarna.

På söndagen var det dags för den sedvanliga TRÄ-FÄ tävlingen i slottsparken.



Julträff HT 2009

I Ekerö K:a

Årets fackeltåg var långt och vackert, kyrkan blev helt fylld av scouter, föräldrar och andra intresserade. Stämningsfulla julsånger, lite spex och annat som hör våra julträffar till fick vi avnjuta under drygt en timme.

Efter ceremonierna i kyrkan så avnjöt vi traditionsenligt glögg och pepparkakor utanför kyrkan under den vackra decemberhimlen!

Födelsedagar 2009



Träkvista Sjöscoutkår gratulerar följande jubilarer:

Erik Cederberg 20 år

Max Nordlund 20 år

Anton Alverbäck 20 år

Peter Nilsson 40 år

Margareta Romilsson 65 år



Ett stort Grattis till er!



Träkvista Sjöscoutkår har genom Bitte även i år sålt tulpaner från Alverbäcks

Detta ger ett bra tillskott till vårt husprojekt som numera inte är ett projekt utan verklighet 😊

Vi tackar Alverbäcks som skänkte oss toppenfina buketter!



Valborg



Visst arrangerade vi återigen Valborg i Ekebyhosvsparken!
Det engagerade många av kommuninvånarna som från alla håll kom och firade med Träkvista sjöscoutkår.

Som vanligt fanns det servering med kaffe och korv, popcorn, chokladhjul lotterier och även brända mandlar. Barnen fick chansen att pröva lyckan i fiskdammen. De olika avdelningarna arrangerade lekar och aktiviteter i parken, backklättringen var en hit och att den var dubblerad gjorda att flera besökare fick prova på att klättra och många bara tittade på. Vi tror att vi lyckats locka fler till parken som uppskattar vårt arrangemang , både barn och vuxna.

Dessvärre bestod den tilltänkta valborgsbrasan av aldeles färskt ris och trots många försök tog sig inte brasan så bra som tidigare år.

Vi tackar våra sponsorer som hjälper oss att genomföra detta växande arrangemang.

Tack!

Majblomman



Minior och juniorscouter har under april månad sålt majblommor! Detta är ett sätt för scouterna att bidra till att hjälpa barn i vår kommun som behöver stöd och ekonomisk hjälp. Ni som har sålt majblommor skall känna er hedrade som genom er försäljning hjälpt andra barn med behov.

Även i år premierades de scouter som sålt extra många majblommor.

Även Träkvista Sjöscoutkår får bidrag av de intjänade pengarna som vi kommer att använda till vårt nya hus! På så sätt har du bidragit även till det!

Och du som sålde fick också en slant! Vad gjorde du för kul med dem?

Hoppas att du vill sälja nästa år igen!

Robin Hills Minnesfond

När patrullscouten Robin Hill gick bort 1999 startades en minnesfond i hans namn i Träkvista Sjöscoutkår. Fonden har som syfte att en gång om året till en god patrullscout till minne av Robin Hill dela ut ett stipendium i form av diplom och en ryggsäck.

2010 års stipendiater blev Saga Karlsson och Johannes Kollig, motiveringarna löd:

Saga är en god kamrat som aktivt använder ett bra lyssnande ledarskap i sin patrull. Hon tar sig an uppgifter och utmaningar med ett leende och bemöter varje situation lugnt och metodiskt.

Johannes är en engagerad entusiast. Han är en drivande kraft i sin patrull och bidrar alltid med nya idéer till olika projekt. Johannes har mer än någon annan på avdelningen verkligen lagt ned sin själ i byggandet av Träsjögården.

När en blomma bryts av
i sin vackraste blom
Då blir marken så trist
och så fruktansvärt tom
Men kanske ändå
att det någonstans finns
en äng eller undangömd skreva
Dit blommor som brutits för tidigt får komma
och fortsätta växa och dofta och leva...
Atle Burman

Om du vill lämna ett bidrag till Robin Hills Minnesfond kan du sätta in det på Träkvista Sjöscoutkårs bankgiro nummer 5038-5871.

Märk talongen med

”Robin Hills minnesfond”.

Alla bidrag emottages tacksamt!



Vårt husprojekt

Från vision till verklighet

Efter höstens arbetshelg då det målades och fixades på många platser i huset var det äntligen dags att börja använda vårt nya hus för vår verksamhet.

Vi hade en namntävling där 3 förslag var de mest populära! Då alla 3 förslagen var bra ville vi se om vi kunde använda alla, och efter en del funderande så bestämde vi oss för:

Hela huset kallar vi för **TräSjögården**

”Scoutdelen” kallar vi för **Träsket**

”Uthyringsdelen” kallar vi för **Suset**

Träsjögården är ju långt från klar även om vi flyttade in verksamheten, under året så har scouter, ledare och föräldrar gjort många insatser och steg för steg så fortskrider arbetet och vi har upptäckt att vissa delar tar längre tid än vad vi från början trodde.... varje vecka har något fixats tack vare Byggstyrkans kvällsträffar eller scouter som jobbat i samband med deras scoutmöten.

Under året har vi vid flera tillfällen hyrt ut vår lokal och därigenom fått in välkomna bidrag till byggmaterial och annat som behövs för att färdigställa huset.

Är du intresserad av att hyra lokalen skall du gå in på vår hemsida

<http://trasjo.se/Lokaler/Hyra.php>.

Mer om vad som är på gång i huset eller vad vi har gjort under året kan du läsa på

<http://trasjo.se/Lokaler/Garden.php>



KUL'S sida



Utbildningar 2009/2010

- Max Nordlund har gått Blå Hajk
- Andreas Gustavsson har gått en ledarkurs
- Flera personer har genomfört HLR utbildning.

Låt oss tillsammans inspirera dig att gå
på kurs!



Terminsavslutning/Kårdag vid TräSjö-gården

Årets Kårhajk byttes till en Kårdag, en dag som till stor del upptogs av den traditionella organisationstävlingen, en riktigt kul tävling med många uppgifter så att alla kan vara med och bidra till avdelningens fantastiska resultat.

Efter tävlingen men före märkes- och prisutdelningen bjöds vi på tunnbrödsrullar med extra allt.

Resultat org.-tävling 2010:

1. Fullriggaren
2. Havsörnen
3. Föräldrarna
4. Hajarna
5. Vita örnen



I är akte kären till Kopparbo i dalarna. Lägre var väldigt uppskattat och vi hade i stort sett bra väder hela tiden. Nedan följer en avskrift av lägre's dagbok som dagligen skrevs och publicerades online på käre's hemsida (www.trasjo.se) tillsammans med den omtyckta lägertidningen lägertidningen. Du kan fortfarande ta del av den på hemsidan.

Som lägergeneral kan jag bara säga att jag längtar till nästa läger!

// Skot

Lördag: Nu har vi kommit fram till lägre, vi anlände till ett grått Kopparbo men vädret slog om till sol! Nedan hittar du kopior av den lägertidning som produceras av ett gäng pigga scouter och ledare

Söndag: Idag fortsatte vi med lägerbygget under förmiddagen, eftermiddagen ägnades i pionjäre's fotspår i jakten på mård eller klättrande på Kopparbos väggar. Efter besök i markan hade vi en sångstund i partytältet. Vädret har varit växlande, ömsom regn och ömsom sol med andra ord en kalaslägerdag.

Måndag: Även idag ägnades morgonen åt lägerbygge, upptäckarscouterna passade på att upptäcka naturen på naturspåret (mest fåglar) och äventyrarna hade tränade samarbete under eftermiddagen. Till kvällen paddlade upptäckarna iväg på Malingsbosjön till en fin plats där vindskydd restes och kvällsfika inmundigades. Utmanarna passade på att baka bröd i de vedeldade ugnarna, de bröd som inte blev kolbullar smakade mycket gott. :D

Tisdag: Vi vaknade till ännu en härlig dag, upptäckarna i vindskydd på andra sidan sjön och resten hemma i byn. Äventyrsscouterna förföljde en pionjär under förmiddagen och upptäckarna paddlade tillbaka när de väl vaknat. Eftermiddagen ägnades åt naturstudier (äventyrarna) och bullbak i vedugn (upptäckarna). Dagen avslutades i mörkret, vi gick ett spår för att jaga bort onda andar och andra hemskheter.

Onsdag: Idag passade vi på att sova lite längre efter nattens spöksår. Strax efter frukosten så anlände scouter från Vita Öرنen och Hajarna. Vi avnjöt en smaskig pastasallad till lunch och därefter besökte 3e års äventyrare och utmanarna smedjan medan Hajarna provade samarbete och 1a och 2a års Fullriggaren och Havsörnarna klättrade och Vita Öرنen gick runt och bekantade sig med lägerområdet.

Torsdag: Natten till idag var den svalaste såhär långt. Vi vaknade till en solig klarblå himmel och dagens program innefattade klättring, hinderbana, pionjärspår, smedja, bad, lägerbål tillsammans med Krusboda scouter mm. En riktig kalasdag!

Fredag: Vi vaknade till en gråmulen himmel med tät dagg i luften men redan efter någon timme sken solen och värmen kom. Idag har scouterna sökt efter ledtrådar till en skattkarta, köpslagit med diverse konstiga typer och till slut funnit skatten! Bad har vi hunnit med flera gånger och under kvällen har vi haft SMS (Sikta Mot Stjärnorna). Dagen avslutades med kvällsfika och sagoläsning för de som ville.

Lördag: En helt underbar dag, lagom med sol, moln och grader på termometern. På förmiddagen tog några scouter det lugnt och andra passade på att klättra på Kopparbos väggar. Efter en god lunch (potatisbullar, bacon och lingon) påbörjade vi rivandet av lägerarbeten och några tält. De scouter som låg i dessa tält flyttade in i käre's partytält. Efter middagen och ett sista besök i markan hade vi ett fint lägerbål vid kanten av Malingsbosjön.

Söndag: I natt har det regnat, de tält som är uppe blev blöta, sista dagen, lite sorgligt men även skönt att få komma hem till sin egen säng. Tänk vad mycket vi har hunnit med och vad kul det har varit. När allt var nerplockat och bortkört vandrade vi en sista gång från lägerområdet. Vid markan bjöds vi på grillkorv med bröd. Efter att vi sjungit lägersången och scoutsången sa vi hejdå till de som skulle åka bil och resten klev in i bussen för resan hem. Glada, nöjda och lite trötta klev vi av vid Träsjö-gården och möttes där av väntande föräldrar.



Vita Örnens Hösten 2009

I början av september så kom det 28 st. nya, förväntansfulla och glada (och kanske lite nervösa) scouter till Barris för sitt allra första scoutmöte någonsin. Ett helt nytt ledarteam bestående av 4 nyblivna ledare: Cilla, Peter, Nicko och Thomas, samt 3 gamla uvar i scoutsammanhang: Anna, Jojje och Ragna tog sig an utmaningen att starta upp årets nya Miniorscoutavdelning Vita Örnens i Träkvista Sjöscoutkår. Nu fanns det ingen återvändo vi skulle få den roligaste termin någonsin.

Under september månad började vi med att lära känna varandra innan vi gav oss ut på de "sju haven", eller åtminstone prövade lyckan i diverse flytetyg (Även kallad Kanadensare och Optimistjolle) i viken vid Barris som heter Rörmaren. Vid ett tillfälle bakade vi även pinnbröd över öppen eld. Sista mötet på Barris var det dags att bli invigd till scout på Vita Örnens. Vad som hände under den invigningen är en väl bevarad hemlighet.

När vi äntligen fick flytta in i det nya **JÄTTESTORA** scouthuset Träsket, började vi med att se till att alla fick chans att köpa scoutskjortor och kårhalsdukar som vi gjorde säljor till.

Vi hann träna på knopar, sjukvård, scoutlagen och scoutsången. Vi kastade livlina och kokade nyponsoppa på stormkök. Allt detta för att vi skulle kunna delta i Trä-Fä tävlingen som hölls vid Ekebyhovs slott där vi blev bästa patrull i tävlingen med 55 poäng av 60 möjliga, BRA JOBBAT.

Det blev mörkare och mörkare under terminen, då tyckte de där tossiga ledarna att det skulles ut och springas i skogen, men inte hur som helst, det fanns massa reflexer ute i skogen och här och där fanns även en lykta med en skylt bredvid.

Vad stod då på skyltarna?

Jo frågor om Scoutings grundare Robert Baden Powell. Innan spåret började så hade Ragna berättat historien om BP så nu gällde det att kunna svara rätt på frågorna och ta rätt väg, annars så gick man bara vilse (Inte bra). Men alla kom

tillbaks helskinnade. (Bra eller dåligt, vet inte)

Vi har lekt massa lekar också som att: skära choklad med Lovikkavantar, fiska upp äpple med munnen ur en hink med vatten och därefter leta godis i en tallrik med mjöl. Gud vad vi ledare fick städa efteråt.

Så kom äntligen det som alla längtat efter: **Hajken.**

Vi träffades vid Knalleborgs dagis och vandrade över Jungfrusundsåsen där vi lärde oss att surra i skenet från en lyckta och även om allemansrätten. Vi kom fram till Träsket där vi skulle övernatta.

Men innan det var dags att sova, så hann vi avnjuta en god middag och en massa skoj och även ett mysigt ljusspår innan kvälsfika och tandborstning tog vid.

Natten förflöt med lugn. Aldrig förr har någon ledare fått uppleva att scouterna ligger kvar i sina sovsäckar och är tysta trots att klockan var ***EFTER*** 08:00 på morgonen. **JIPPI** (*Säger morgontrötte Jojje*).

Vårt sista möte på terminen avslutade vi med julpyssel, som att göra bivaxljus, hajkbrickor till patrullen, talgbollar till fåglarna och dekorerade pepparkakor till magen.

Och som det absolut sista aktivitet var vi med att fira in julen tillsammans med alla övriga medlemmar i kåren med sedvanligt fackeltåg och märkesutdelning i Ekerö Kyrka.

Vi som har gjort detta till en oförlömlig termin är:

Skalbaggen: Tim, Rebecca, Olivia, Edith, Norton, Carolina, Emelie.

Nyckelpigan: Patrik, Nova, Alva, Marcus, Sofia, Maja, Ludvig, Olle.

Humlan: Oskar, Anna, Elias, Magnus, Alexander, Josefine, Petter.

Myran: Nils, Julia, Freja, Linus, Lydia.

Ledarpatrullen Blåvingen: Peter, Cilla, Nicko, Thomas, Ragna, Anna, Jojje.

Vid skrivmaskinen för Vita Örnens räkning.

Jojje



Vita örnen VT-2010

Vår termin startade med ett enormt trevligt pulkamöte lite vid sidan av Maskbanken, det gällde ju att passa på att utnyttja den underbara vintern med all snö och kyla som var.

Vi passade även på att vara nere vid skridskobanan på Tranholmen och åka skriskor och lära oss hur man tar sig upp ur en isvak.

Vi var också och njöt av en fin men kall kväll vid Barris där vi hade ett fantastiskt lägerbål tillsammans med Johan Holm.

Senare under terminen jobbade vi intensivt med kårens seglingscertifikat Gasten som nu alla har tagit. JÄTTEBRA jobbat.

På fettisdagen så bakade vi Semlor och lekte. Vi har lärt oss en massa nyttig scoutkunskap som t. ex chiffer, vi har även tappat bort oss och hittat hem igen med hjälp av karta och kompass. Vi har även titta på lite bilder från olika läger för att ha något att se fram emot till sommaren.

När vi började lukta lite för mycket för vi iväg till Husby badet och tvättade av oss och såg till att alla kunde simma 200m.

Vi drog i väg på Hajk i början av maj då vi hade en mycket trevlig helg på L-13 där vi pysslade med makramee, woodcraft och mycket annat kul. Vi lagade middag på en Muurikka över öppen Älg... Menade eld.

Under fixarhelgen så var vi på Barris och gjorde i ordning alla optimistjollar så dom blev fina och gick ännu snabbare i vattnet.

Vi sedermera kom att nyttja under större delen av vårterminen tillsammans med både kanoter och en och annan storriss.

Tack för en trevlig och kul termin

Vi på Vita Örnen

Havsörnarna HT 2009/ VT 2010



Juniorscoutavdelningen Havsörnen har haft verksamhet på onsdagarna under detta år.

Hajarna hösten 2009 och våren 2010



Juniorscoutavdelningen Hajarna har haft verksamhet på söndagarna under detta år.

Fullriggaren Ht 2009

Denna termin blev lite annorlunda än vad en erfaren Fullriggare hade kunnat vänta sig.

Vi ägnade oss i början åt att paddla och segla lite innan vi tog steget in i vårt nya hus: Träsjö-gården!

Förvisso blev det många äventyr och strapatser i vanlig ordning och även en resa men det legendariska Rymdskeppet "Hjärtat av guld".

Många platser besökte vi ledda av Zaphod Beblebronx och Ford Prefect bland annat Törnrosdalen där vi hälsade på Tengil och han soldater.

Vi besökte även en sjaskig rymdmack där bränsle bunkrades till skeppet. (Det är väldigt osannolikt att ett skepp med den oändliga osannolikhetsdriften skulle behöva tanka men kanske bara därför krävdes en insats även här)

Av någon outgrundlig anledning hamnade vi även på/i Internet (*varför hängde det ett nät i taket för?*) och hamnade tyvärr även i klorna på elaka kinesiska säkerhetsfilter men det löste sig med hjälp av Thor och lite vanlig lök (**Varning för extremt lökig nörd-humor**).

Till slut blev vi dumpade hos skatteverket på planeten jorden där vi fikade lite med några torra tjänstemän, vi det laget hade alla glömt bort vad det var vi skickades ut i rymden att gör ifrån första början...

Men vi hade inte bara kul under mötena... eller jo det hade vi visst men Patrullerna turades om att under ett par möten baka lite kakor till fika, fixa och bygga lite i huset och att sy egna patrullflaggor detta givetvis varvat med roliga lekar!

Men vi gjorde oss inte bara nyttiga under mötena... eller ja det gjorde vi ju så klart också men vi hade hajker naturligtvis! Fast en hajk blev vi så få scouter med på att vi drog och klättrade i stället under en dag. Och givetvis nådde alla nya oanade höjder! Hur kul som helst!

Snart lade sig hjulen över oss och avdelningen somnade in...

eller inte egentligen, vårt sista terminsmöte krockade med julafton och fick ställas in...

Vid tangentbordet

De passerade terminernas ande

Darth Weird, ledarpatrullen Amsterdam

Fullriggaren berättar om sin termin Våren 2010.

På grund av besparingar i tidsrelaterade kvantumzoner återges här ett äventyr med och av Fullriggaren...

“Morot men ingen piska...”

Ett helt vanligt scoutmöte i februari hade tagit sin början i Träsket. Snön låg och tryckte utanför dörren och ledarna svamlade lite om kommande hajker samt visade några otroligt intressanta knopar som dom hittat någonstans när dörren plötsligt öppnades och den olegendariske HSB*-agenten trippel sex(expert på apokalypter & pandemier) snubblade in!

Var detta scoutavdelningen fullriggaren? Ville han veta. Bra! Hade man scouter här som hade erfarenhet av Zombies? Bra! Och fanns det även scouter som hade kunskaper om hur man desarmerar kärnvapen? Ännu bättre! Hsb hade ett litet problem, eller snarare en liten olägenhet där dessa kunskaper kunde vara bra att ha. Tydligt hade två hemliga kurirer försvunnit i området och dessa kurirer hade fraktat två kärnstridsspetsar till en hemlig bas på Munsö... eh... jag menar Adelsö...! eller kanske Viksjö!... (F**! Chefen kommer döda mig...!)

Hur som helst hade kurirerna försvunnit i området den nya zombie-influensan hade även brutit ut och HSB misstänkte att influensan kunde ha något med försvinnandet att göra.

Uppdraget:

1. Hitta Professor Prrrywiligkowskiji(han kunde nog hjälpa till med att spåra agenterna och hans senaste rapport antydde att han hade ett vaccin på gång mot influensan.)
2. Lokalisera de försvunna kurirerna.
3. Hitta kärnvapnen och återbringa dessa till agent Trippel Sex.
4. Undvik närkontakt med smittade zombies.

Snabbt som tusan sprang alla ut ur Träsket och begav sig mot Barris där Professorn skulle hålla till.

Men i mörkret och i snön var det fullt av ZOMBIES!!!

Nu blev det springa av! Med zombies hack i häl tog sig scouterna till barris och togs emot av Professorn som lyckligtvis utvecklat ett vaccin som alla fick svälja en tablett av innan professorn förklarade att den hade vissa biverkningar(diarré, klåda på knät, okontrollerad väderspänning, huvudvärk, yrsel, minnesluckor, slemhosta och illamående) men att ingen av hans labbråttor dött av zombieinfluensan efter att ha intagit hans vaccin(de flesta avled dock av biverkningarna, för att inte säga alla). Vaccinerade vart iallafall scouterna och därmed immuna mot zombie-influensan, men för att vara helt säkra rekommenderade professorn dom att undvika att bli bitna, nuddade av, eller ens komma i närheten av zombies.

Effekten av vaccinet var dock bara tillfällig: högst en timme, troligen mindre. Det fanns heller ingen riktig garanti för att vaccinet ens skulle fungera.

Man kan ju förstås ifrågasätta varför man med tanke på dessa jävliga biverkningar då

ens skulle ta vaccinet...

Professorn hade även utvecklat ett medel av svart-zombiegalla som när den applicerades på något med hög koncentration av karotener(säg en vanlig morot) verkade attrahera zombies men tyvärr varade den effekten bara i ca 30 sekunder troligen på grund av att den inte tålde kyla och snö eller vatten eller syre eller möjligen på grund av helt vanlig otur.

Scouterna fick ett gäng morötter och en gall-spray och gav sig ut med professorn som kunde spåra de saknade kärnvapnen med en Geiger-Müllermätare.

Förföljda av en hord zombies lyckades scouterna hitta de saknade agenterna som tyvärr blivit zombies. Det var dock inget hinder för att ta tillbaka kärnvapnen.

Väl tillbaka vid träsket hade man lyckats skaka av sig sina förföljare och fick hjälp av Trippel 6 till att desarmera kärnvapnen med handledning av professorn.

Olyckligtvis detonerade ett av vapnen under desarmeringen(vilken kabel ska jag klippa? Svart eller svart?!)

Lyckligtvis innehöll den inget klyvbart material så vi slapp alla undan ifrån strålskador.

Ja! det var en kort sammanfattning av ett möte det.

De glömda terminernas glömska ande.

Darth Weird, Amsterdam, Fullriggaren.

Gabba Gabba

Seniorscoutlaget Gabba Gabba har under året träffats på onsdagarna.

Tack för verksamhetsåret 2009 - 2010

Nu när vår kår har fyllt 38 så har vi äntligen kunnat flytta in i vårt egna hus. Nu slipper vi hyra i andra hand med lite osäkra kontrakt!

Det har varit en fantastiskt spännande resa som är långt från över och det är underbart med allt det stöd och alla insatser som scouter, föräldrar och ledare har gjort under året, inte bara i TräSjögården utan även med båtarna, hajker, övernattningar, läger för att inte tala om veckomötena vare sig de har varit inomhus eller ute i vår fantastiska närmiljö.

En scout är vänlig och hjälpsam, är något som har genomsyrat det gångna året. Att vara med på sommarlägret och se hur scouterna samarbetade och umgicks över ålders gränserna och få vara en i "gänget" är ett privilegium, något som jag önskar att alla vuxna får möjligheten att vara med om.

Jag hoppas verkligen att alla föräldrar tar vara på möjligheten till att få vara med i sina barns utveckling och den resa de gör, t.ex. i scouterna. Kom med på ett kvällsmöte, en hajk, ett läger, en segling, en vandring eller en arbetsdag och låt oss få göra det tillsammans.

Stefan